

AKSA TUFANI VE KÜRESEL ETKİLERİ

Alper Tan



10 Haziran 2024

Adres : Çetin Emeç Blv. 4. Cad. 1330 Sok.

No: 12 06460 Aşağı Öveçler Mah.

Çankaya/Ankara

Telefon : (0312) 4738041-42-45

Faks : (0312) 4738046

E-Posta: sde@sde.org.tr



İçindekiler

AKSA TUFANI VE KÜRESEL ETKİLERİ

TAKDİM

Hamis Hangi Tabuları Yıktı, Şimdi Ne Olacak? /9 Ekim 2023	3-8
Filistin Mücadelesi ve Müslümanlar! /14 Ekim 2023	9-10
Vicdanınız mı Çürüdü, Kalbiniz mi Kurudu?/17 Ekim 2023	11-13
İsrail ve Batı Medeniyeti Öldü Gazze'ye Gömülüyor/ 4 Kasım 2023	14-16
Yahudiler Niçin Dünyanın Her Yerinden Kovuluyor?/ 11 Kasım 2023	17-19
Soykırımcı İsrail'i Soykırımcı Devletler Destekliyor?/ 15 Kasım 2023	20-24
3. Dünya Savaşı, Dünyanın Her Köşesini Ateş Topuna Çevirecek!/22 Kasım 2023.	25-29
"PKK Üzerinden Türkiye'ye Mesaj Veren ABD ve İsrail'e Bizim de Mesajımız Var" / 27 Aralık 2023	30-32
Büyük Fotoğraf: 2024 Batı Dünyası İçin Ne Getirir? /2 Ocak 2024	33-36
Zihin İşgaline Karşı Seferberlik. /8 Ocak 2024	37-39
Epstein Skandalı ve Sinagog Tünelleri Ne Anlatıyor? /15 Ocak 2024	40-45
Michael von der Schulenburg: ABD Her Yerden Çekilecek, AB Parçalanabilir/ 26 Şubat 2024	46-50
Batının Özgürlük ve Demokrasi Vadettiği Ülkeler Ne Hale Geldi?/ 7 Mart 2024	51-53
Büyük İsrail, Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan, Büyük Gerçek!/7Mart 2024.....	54-58
Aksa Tufanı, İsrail'i ve Küresel Düzeni Yutuyor. 27 Mayıs 2024	59-65
Gazze'de Savaş Niçin Uzadı? Zafer İçin Ne Bekleniyor? 4 Haziran 2024	66-74



Takdim

Filistin davası, 1917’de bu toprakların, Osmanlı Devleti’nin elinden ıkmasıyla başladı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası 1948’de İngilizlerin bir projesi olarak burada bir kukla devletin yani İsrail’in kurdurulmasıyla yeni bir evreye girdi.

Filistinli Müslümanlar, 1917’den bu yana bağımsızlık mücadelesi veriyorlar. Filistinli Müslümanlar, bazı müfterilerin iddia ettikleri gibi düşmanla işbirliği yapmadılar, topraklarını da satmadılar. Cihat ruhunu hiç kaybetmediler. Hamas’ın askeri kanadına ismi verilen İzzeddin el-Kassam, Osmanlı İstihbaratı Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir temsilcisi idi.

Filistin davasının Arapların meselesi olduğunu, Türkleri ilgilendirmediğini iddia edenler, eğer kötü niyetli değillerse, tarihi bilmeyenlerdir. Filistin davası Araplardan evvel Türklerin meselesidir. Daha önceki dönemlerdeki Türk hakimiyetlerini saymasak bile 1517 Ridaniye Seferi’nden 1917’de İngiliz işgaline kadar tam 400 sene bu kutsal topraklar, Osmanlı hakimiyetinde olmuştur. Ayrıca komşu Arap devletler de fırsat buldukça ellerinden geleni yapmaya çalışmışlardır. 1967’de İsrail’in kimlerle savaştığına bakılabilir. Kaldı ki bu dava Türklük davasından daha önemlidir, İslam ve Müslümanlık davasıdır. Daha da geniş bir izah ile insanlık davasıdır.

7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı’nın başlamasından itibaren bu mücadeleyi nasıl gördüğümüzü ve nasıl yorumladığımızı bu yayında ilginize sunuyoruz. Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün internet sitesine bu konuda yayınlanmış olan yazılarımız derlenerek bütünlük taşıyan tek bir yayın haline getirilmiştir. Her bölümün altında yazının yazıldığı tarihler de yer almaktadır. 7 Ekim 2023–7 Haziran 2024 arası 8 ayda meydana gelen gelişmeleri ve bu konulardaki kanaat ve gelecek tahminlerimizi ifade etmektedir.

Gazze merkezli gelişmelere 40 km bir kıyı şeridi olarak bakıldığında derin bir yanılgıya düşölür. Aksa Tufanı, bir Gazze meselesi ve hatta Filistin meselesi değildir. Küresel bir savaşın sembol bir cephesidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan zalim uluslararası sistemi devam ettirmek isteyenlerle bu kanlı düzeni yerle bir edip daha adil bir dünya nizamı kurmak isteyenlerin mücadelesidir.

“Bütün bu gelişmelerden sonra Filistin Devleti kurulabilir mi?” tereddüdü taşıyanlar, bu saatten sonra İsrail’in dağılmasına ve bu Siyonist işgalcilerin, Gazze’nin şimdiki durumuna düşmüş Tel Aviv’den ibaret veya ondan da beter haline hazır olmalılar...

Bu yayında bu mücadelenin nasıl ilerlediğini fark edebilirsiniz.

İlginize hürmetle arz ederiz.

10 Haziran 2024

Alper TAN
SDE Başkan Yardımcısı

Filistinli Mslmanlar, 7 Ekim 2023 sabaha karŐı, ani Őekilde baŐlattıđı Aksa Tufanı hareketi ile dŐmanlarını ŐaŐkına uđrattı. Gazze Őeridi'nden İsrail iŐgalindeki yerlere birkaç saat iinde 5 bin roket atıldı. İsrail tankları, zırlıları ele geirildi. DehŐete kapılan Siyonist ynetim, Filistinlilerin eline geme korkusu ile savaŐ uakları ve helikopterleri tırlarla daha gvenli yerlere taŐıdı. Hamas tarafından İsrail'in bazı savaŐ uakları tahrip edildi, zırlı aralara el koyuldu. Ortada kendisini koruyacak bir devlet otoritesi gremeyen İsrail halkı, srler halinde korkuyla bir yandan kaıyor ve bir yandan da ekim yapan TV kameralarından, yetkililere seslenerek 'Ltfen asker gnderin, yetkililer katı' diyerek, evlerinde mahsur kaldıklarını Hamas'ın kendi blgelerine sızmasıyla yetkililerin blgeyi 'terk ettiđini' anlatıyorlardı.

Hamas, Gazze'de hava operasyonu yrten 4 İsrail Helikopterini Manpads ile vurduđunu aıkladı ve grntlerini yayınladı. İsrail'in ok vndđ hava savunma sistemi Demir Kubbe, Hamur Kubbeye dnd. Filistinliler ok basit ve ucuz sistemlerle, milyar dolarlık savunma sistemlerini aŐtı.

Hamis liderleri aık konuŐtu

Hamas Siyasi Bro BaŐkanı İsmail Haniye, hareketin ilk gn, "El-Aksa Fırtınası, Gazze'den baŐladı, Batı Őeria'ya ve halkımızın bulunduđu her blgeye yayılacak. Dnya, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlıđa sessiz kalmıŐsa da biz susmayacađız. DireniŐ grupları, Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız iin kahramanlık destanı yazıyor" aıklaması yaptı.

Hamas BaŐkan Yardımcısı El Aruri ise "Daha byk bir savaŐa hazırız. İsrail glerinin kara operasyonu da dahil olmak zere her trl ihtimal iin hazırlıklarımız tam. ok fazla l Siyonist ve esir var. Esir aldıklarımız arasında st rtbeli askerler de var. İŐgalcilerin hapishanelerindeki tm kardeŐlerimizi kurtaracađız, zgrlkleri yakındır. Bu savaŐı srdrmekten baŐka aremiz yok, kutsal mekanlarımıza saldıldılar. Her Őey planladıđımız gibi gidiyor. Sivilleri hedef almıyoruz. DŐmanımız artık hibir yerde gvende olmayacak" dedi. Hamas liderlerinden Usame Hamdan, ikinci gn yaptıđı aıklamada Őunları syledi: "Aksa Tufanı hareketi sırasında iŐgalcilerin hassas belgelerine ulaŐtıđ ve ele geirdik. Operasyon hl planlandıđı gibi devam ediyor, 7'den fazla noktada dŐmanla arpıŐmaya devam ediyoruz. Aksa Tufanı hareketi, İsrail ordusunun kırılganlıđını ve Filistin devletinin hl denizden nehire uzandıđını gsterdi. Harekat kapsamında iŐgalciler bunu fark etmeden 2000 kadar savaŐı harekete geti."

Hamas darbesini İsrail nasıl açıkladı?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Savaş zaman alacak, zor günler bizi bekliyor. Hamas'ın örgütlendiği her yerde hareket edeceğiz, İsrail'e yaşattıkları kara günün intikamını sonuna kadar alacağız. Kaçırılanların saçına dokunan herkesle hesaplaşacağız" açıklaması yaptı ama adı açıklanmayan bir İsraili siyasi yetkili, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu için "İstihbarat servislerimizin ağır bir beceriksizliği ile karşı karşıyayız. Önümüzde haftalarca sürecektir bir savaş var. Ülkenin güneyindeki vatandaşların güvenini tekrar kazanmalıyız" itiraflarıyla, Netanyahu'nun konuşmasının altının boş olduğunu gösterdi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski başkan Yardımcısı Eran Etzion ise yaptığı değerlendirmede "Hiçbir askeri operasyon, Hamas'ın İsrail'e stratejik ve tarihi düzeyde acı bir darbe vurduğu gerçeğini örtemez. Hamas bu dikkate değer başarıyı gösterdi. Uzun yıllar askeri okullarda okutulacak bir başarı" demekten kendini alamadı.

Bu arada, içerde şoka giren işgalciler, Yunanistan'da görevli yaklaşık 5000 İsrail askerine, 'geri dön' emri verdi.

Sadece İsrail değil, ABD de şokta

İsrail'in esas sahibi ve hamisi ABD Başkanı Biden ise ikinci gün yaptığı 2-3 dakikalık kısa konuşmada, içine düştükleri çaresizliği yansıttı. İsrail'e gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi ama öfkeli, umutsuz ve tepkiseldi.. Üst düzey bir Pentagon yetkilisine göre, "İsrail istihbaratı, Hamas'ın İsrail'e giriş ve çıkış yöntemleri karşısında şaşırıldı."

ABD'li yetkililer İsrail Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a savaş uçakları için mühimmat da dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları silahların ilk listesini verdiğini söyledi. Amerikan uçak gemisi USS Gerald R. Ford İsrail'e doğru yola çıktı. En büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yaklaşık 75 uçak bulunuyor.

İsrail ve ABD: "Saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair kanıt yok"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrail'den birçok Amerikalının öldürüldüğüne ve ortadan kaybolduğuna dair bilgiler geliyor, teyit etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar Hamas ile yakın ilişkileri olsa da, saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair kanıt yok" diye konuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari de tıpkı Blinken gibi "İran'ın Gazze'deki savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok" dedi. Son olarak, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam da Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistinli grupların İsrail'e "saldırısı" sonrası aralarında Suudi Arabistan'ın da olduğu ve İsraille ilişkileri normalleştiren Arap ülkelerinden Hamas'ı kınamalarını istedi. İlgili ülkeler bu talebi reddettiler ve Hamas'ı kınamadılar.

İsrail yayın kuruluşu The Jerusalem Post'un haberine göre, "Suudi Arabistan, ABD'ye; İsrail'le ilişkilerin normalleşmesine dair müzakerelerin sona erdiğini bildirdi."

Avrupa, işgali İsrail'e tam destek...

Bu arada, Haçlı-Siyonist ittifakı zihniyetini bir kere daha ortaya koyan Avrupa devletleri, hemen toplanarak karar aldı ve "İsrail ile tam dayanışma içindeyiz" dedi. Ünlü Rus filozof Aleksander Dugin; "İsrail'deki gerginlik zincirleme reaksiyona neden olacak, şimdi İslam dünyası test ediliyor" değerlendirmesi yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da konuştu ve "Dünyanın dört bir yanında üç yıl önce yaşanmayan şeyler yaşanıyor" dedi.

Uluslararası medyada Hamas ve İsrail

Hamas'ın tarihi harekati, dünya medyasının zirvesinden düşmüyor. Al Jazeera Kassam saldırısına ait özel görüntüler paylaştı. İsrail basınında da saldırılarda üçüncü gün itibariyle 800'den fazla İsrailinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraililerin sayısının 1864'e çıktığını duyurdu. İsrail'in çok sayıda komutanının öldürüldüğü açıklandı. İsrail Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 44 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi. İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı.

İsrail yayın kuruluşu Haaretz, ilk gün olayı şöyle özetledi: "Hamas'ın zaferi, İsrail için çok kapsamlı bir başarısızlık. Hamas bu sabah etkili ve ani bir saldırı başlatarak İsrail istihbarat kurumlarını tamamen hazırlıksız yakaladı ve Gazze sınırındaki operasyonel doktrini tamamen parçaladı. İsrail tarafından sayısı henüz tam belirlenmeyen çok sayıda ölü ve yaralı var. Gazze'den gelen bilgilere göre kayda değer sayıda ceset ve esir bölgeye getirildi. Saldırı maalesef çok başarılı oldu."

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsrailinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Erez sınır kapısına düzenlenen saldırıda da çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü ve Hamas tarafından esir alındığı bildirildi.

The New York Times; "İsrail, tarihinin en zayıf anlarından birinde vuruldu. Saldırı aylar öncesinden planlandı. İlk kez bu kadar derin bir saldırı oldu. Yaşanan hadise emsalsiz. İsrail gafil avlandı" şeklinde yorumladı.

İsrail gazetesi Haaretz'dan Gideon Levy'e ulaşan ve ülkedeki son durum hakkında bilgi alan Aljazeera, İsraililerin Hamas saldırısı nedeniyle kendilerini aşağılanmış hissettiklerini ve ordularının gafil avlanmasını henüz sindiremediklerini yazdı. Levy, Aljazeera'ye yaptığı açıklamada "İsrail'de en güçlü orduya ve en güçlü askeri teknolojiye sahip olduğumuza dair geleneksel bir cehalet var. Kibrimiz ve

önceliklerin değişmesi bizi bu eşi benzeri görülmemiş duruma getirdi. İsraililerin bu şoku ve travmayı sindirmesi yıllar alacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in en büyük gazetelerinden Haaretz'da yer alan sert analizler de ülkedeki öfkeyi gözler önüne serdi. Amos Harel imzalı bir analizde "İsrail'in istihbaratının başarısızlığı ve hazırlıksızlığı tek sorun değil. Gazze'deki operasyonel savunma anlayışı çökmüş görünüyor. Netanyahu savaştan sonra Hamas politikası için siyasi bir bedel ödemek zorunda kalacak" ifadeleri yer alırken, Yossi Verter imzalı analizde Hamas'ın İsrail'in çıplaklığını gözler önüne serdiği belirtildi ve 'Netanyahu bu rezaletten ellerini temizleyemeyecek' ifadesi kullanıldı.

İsrail medyasından kısa kısa tespitler şöyle...

Mossad'ın eski başkanı Ephraim Halevy CNN'e şunları söyledi: "Eşsiz bir saldırı... Gazze'nin İsrail'in derinliklerine nüfuz edebildiği ve köyleri kontrol edebildiği ilk saldırı."

Alon Pinkas (Haaretz): "7 Ekim 2023, İsrail için utanç kaynağı olarak kalacak bir tarih."

Amos Harel (Haaretz): "Büyük sorudan kaçınmak imkansız: Bize ne oldu ve nasıl bu kadar ölümcül bir tuzağa düştük?"

David Horovitz (Yedioth Ahronot): "Hamas aynı zamanda büyük bir psikolojik savaşı da kazandı ve onun anısı ebedi kalacak."

Avi Mayer (Jerusalem Post): "Bu, İsrail'in 11 Eylül'üdür. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Nahum Barnea (Yedioth): "Şöyle diyeceksiniz: Yom Kippur başarısızlığı çok daha fazla sayıda kurbanı mal oldu. Bu doğru. Ama 1973'te ikinci sınıf bir terör örgütüyle değil, en büyük Arap ordularıyla karşı karşıyaydık."

Yossi Verter (Haaretz): "İsrail aşağılandı ve mağlup edildi. 'Küçük' sayılan bir terör örgütü, istihbarat ve siber alanında en gelişmiş bölgesel askeri süper güçlerden birinin çıplaklığını ortaya çıkardı."

David Levy (Haaretz): "İsrail, dün ömrü boyunca görmediği görüntüler gördü. Filistin askeri araçları şehirlerinde dolaşiyor. Gazzeli bisikletliler kapılarından giriyor. Bu görüntüler küstahlık maskesini yırtmalı. Gazze'deki Filistinliler, bir an için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarına karar verdiler." "özgürlük."

İsrail'in içine düştüğü durum ve işgal altındaki topraklardaki güvensiz ortam nedeniyle Polonya Hava Kuvvetleri uçağı, Polonyalıları bölgeden tahliye etmek için harekete geçti. Aynı şekilde Portekiz de benzer bir misyonu yerine getireceğini duyurdu.

Durum nedir?

Yer, zaman, kuvvet açısından Hamas'ın kusursuzca hazırladığı hareket planı başarıyla icra edilmiştir.

Hamas'ın bu zekice planı ve operasyonu, dünyada, "dokunulmaz devlet" olduğu efsanesini yıkmıştır. Dünyanın en başarılı istihbarat servisi zannedilen MOSSAD'ın gerçek yönünü herkese göstermiştir. Yerkürenin en teknolojik ordusunun pahalı bir teneke olduğunu anlatmıştır. İsrail'in "üstün" savaş teknolojileri, bazılarının "vantilatör" diyerek küçümsediği Hamas paramotorları karşısında çöp olmuştur. Birkaç saat içinde Hamas tarafından atılan 5000 füze ile övündükleri savunma sistemi Demir Kubbe, "Hamur Kubbe" olmuştur. Kibirli İsrail devlet adamları rezil-kepaze duruma düşürülmüş, cilali, küresel İsrail imajının façası Hamas tarafından hiç silinmeyecek derinlikte çizilmiştir. Bu olay, Dünyadaki güç algılarını değiştirecek boyutta bir başarıdır. Hamas sadece İsrail'in değil İsrail'in arkasındaki ABD ve Avrupa devletlerinin de imajını sarsmıştır.

Hamas'ın son hareketinin arkasında İran olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair kanıt yok" demiştir.

Hamas hareketinin, Filistin'in geri kalan topraklarını da ele geçirmek için bir "İsrail kurgusu" olduğunu iddia edenler ya kötü niyetli ya da bilgisiz komploculardır. Bu olayı İsrail'in 11 Eylül'ü olarak görmek de öyledir. Washington, 11 Eylül kurgu saldırısını, "Büyük Ortadoğu Projesi"ni (BOP) uygulama bahanesi üretmek için ABD'nin dünyada "en güçlü" görüldüğü zamanda, devşirdiği El Kaide militanları vasıtasıyla yaptırmıştır. Hamas darbesi ise İsrail'in, kurulduğu tarihten bu yana siyasi, toplumsal, savunma ve güvenlik açısından en zayıf olduğu zamanda gelmiştir.

Hamas'ın, İsraili sivilleri öldürdüğü söylemleri ise yalan, iftira ve ahlaksızlıktır. Hedef gözetmeksizin, çoluk-kadın, sivil, okul, cami, hastane ayırımı yapmaksızın öldürmek ve yıkmak Siyonist yönetimin karakteridir. Buna rağmen Filistinli Müslümanları suçlamak densizliktir. Filistinlilerin vatanları, bunların ise beyinleri işgal altındadır. Filistinliler, işgalin farkında ve buna son vermek için savaşıyorlar. Ama kötü olan şu ki bizdekiler, zihinlerinin işgal altında olduğundan habersizler. İşgal altındaki Gazzelilerden daha acıklı durumdalar.

"Şimdi zamanı mıydı?" diyenlere gelince.. Filistin toprakları 1917'den bu yana işgal altında. 1948'den beri muhatap işgalci İsrail. Filistinliler 75 senedir topraklarını savunuyor, direniyor, mücadeleye ediyorlar. Ne yapmalarını bekliyorsunuz? Düşman güçlüyse teslim mi olmalıyız? Dolaylı olarak bunu mu anlatıyorsunuz?

Kanlı terör örgütü PKK ile dayanışma içinde olan Batılılar, Hamas gibi halk hareketlerine terör deyip İsrail'i savunuyorlar. Tıpkı vatanlarını kurtarmak için

alıřan Azerbaycan karřısında iřgalci Ermenistan'ı savundukları gibi. Artık bütn Müslmanlar olarak aalım gözlerimizi bu bir DİN savařıdır, bu bir Halı savařıdır, Hilal ve Ha'ın mücadelesidir. Karřımızdaki bir Halı-Siyonist ittifakıdır. Bazıları bunu radikal bulsalar ve kabul etmeseler de hakikat böyledir ve her Őey göz önndedir.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Görnen o ki artık mazlum milletler uyanmıř ve ayaęa kalkmıřtır. Kafkasya'da olduęu gibi Suriye'de de Filistin'de de bařka coęrafyalarda da iřgaller bitecek, iřgalciler yenilecek-yıkılacak; vatanın sahipleri zgr ve baęımsız olarak bayraklarını, sancaklarını gururla dalgalandıracaklar.

7 Ekim 2023'te yeniden başlayan Filistin-İsrail savaşı konuşulup yazılırken kullanılan kelimeler, kavramlar ve bakış açıları son derece dikkat çekicidir. Şimdi bunların bazılarını dikkat çekmek istiyoruz.

ABD ve İngiliz savaş gemileri niçin Basra Körfezi'nde değil de Doğu Akdeniz'de?

Hamas'ın arkasında İran mı var? Hamas'ın arkasında İran'ın olduğunu söyleyenler şuna cevap vermeliler... Eğer öyleyse ABD ve İngiltere'nin uçak gemileri neden Basra Körfezi'ne İran'a karşı değil de Doğu Akdeniz'e konuşlandı?

Bugüne kadar uluslararası toplum hangi meseleyi çözdü?

Filistin, Keşmir, Kıbrıs, Suriye için Uluslararası toplumu göreve çağıranlar düşünsünler..! Bugüne kadar "uluslararası camia" yeryüzünde hangi krizi adil biçimde çözdü? Onların sorun çözmesini beklemek, topu taca atmak ve uzun zaman kaybetmektir.

Uluslararası toplumdan medet beklemek Mescid-i Aksa'yı Netanyahu'ya teslim etmektir!

Kendisinden çözüm beklenen "Uluslararası toplum," İsrail'i var eden ve bugüne kadar Siyonist terör örgütünü her katliam ve zulmünde destekleyen katil devletlerdir. Filistin konusunda uluslararası toplumdan medet beklemek "Siyonist" Netanyahu'dan medet beklemektir.

Savaşın "kazananı" da olur "kaybedeni" de...

Hamas'a "hakkını savunma diyemeyenler, "savaşın kazananı olmaz diyerek Hamas'ı durdurmaya, İsrail'i rahatlatmaya çalışıyorlar. "Savaşın kazananı olmaz" demek, "savaşma" "teslim ol" demektir. Elbette savaş istenmez. Ancak düşman seni yok etmeye çalışıyorsa savaşacaksın ve kazanacaksın.

Batı, çifte standart uygulamıyor, her zaman katili ve zalimi destekliyor...

"Batı, çifte standart uyguluyor" diyenler, Batıyı tanımayanlardır. Batı, hedeflerini gizleyen söylemlerde bulunabilir. Ama uygulamada hiç "çifte standart" uygulamadı. Küçük istisnalar bir yana Batı daima zalimden, katilden yana oldu. Her zaman Müslümanlara, mazlumlara musallat oldu. Çifte standart uygulamadı. Tarafını zalimden yana seçti.

Düşünce ve ifade hürriyeti yok "zalime destek" var

"Düşünce ve ifade hürriyeti" numarasıyla İsveç, Danimarka, Hollanda vs. polis korumasında İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ı yaktıran devletler, şu anda bebek

katleden İsrail vahşetini protesto ile düşüncelerini ifade etmek isteyenleri polis şiddetiyle yasaklıyorlar...

“ Hamas’ın arkasında İran var” diyenler, Hamas direnişine “şüphe” düşürmek isteyenlerdir

İsrail, ABD ve Tahran tarafından resmen yalanlanmasına rağmen Hamas'ın arkasında İran'ın olduğunu savunmak iyi niyetli değildir. İran'a mesafeli/tepkili olan ve İslam dünyasının büyük ekseriyetini oluşturan Sünni Müslümanların zihninde Hamas konusunda "şüphe" oluşturmak isteniyor.

Zulüm karşısında tarafsız olmak zalime destektir

İsrail ve Filistin konusunda "tarafsız olmak" zalimi desteklemektir. Türk Devleti, bu konuda tarafsız değildir. Ama şu an yürütülen politikada Filistin için bir "maslahat" gözetilmektedir. Filistinliler mazlumdur. Türkiye'nin kalbi de her zaman mazlumdan yanadır.

Hamas, İsrail’le değil, Haçlı-Siyonist Koalisyonu ile savaşıyor

Öncekiler bir tarafa ama son savaş, Hamas-İsrail savaşı değil, Hamas'ın Haçlı-Siyonist koalisyonu ile savaşıdır. Haçlı-Siyonist ittifakı daha ileri giderse hiç şüphe yok ki bu iş topyekün Müslümanların, Haçlılar ve Siyonistlerle savaşına dönüşür. O zaman Dünyada hiçbir yer ve hiç kimse güvende olamaz.

Aksa Tufanı’nın devamı Nuh Tufanı’ndan daha büyük olabilir

Siyonist zalimleri destekleyenler, meseleyi Hamas veya Gazze’den ibaret görüp, onları yok edince meselenin biteceğini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Anlaşılan o ki esas savaş henüz başlamadı. Eğer Siyonistler ve destekçileri bu noktadan daha ileri giderse bunun sonuçlarını hiç kimse hesap edemez.

Afganistan’da, uçağı, tankı, ağır silahları olmayan ve terörist ilan ettikleri halk ile savaşıp yaşadıkları kepazeliklerden ders almayanlar, şanslarını bir de Filistin’de denemek istiyorlarsa buyursunlar...

Her şey kötüye gidiyorsa, güzel bir şeyin olmasına hazır ol. Çünkü: **“Allah, bir zorluktan bir kolaylık yaratacaktır.”** Talak Suresi-7.

Vicdanınız mı Çürüdü, Kalbiniz mi Kurudu?

17 Ekim 2023

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin kan ağlıyor.

İsrail'in havadan ve karadan bombardımanı ile can veren sivillerin sayısı 3 bini geçmiş durumda. Şehitlerin çoğu minnacık bebekler/çocuklar. Sokaklar ailesini yitirmiş sahipsiz çocuklarla dolu.

İsrail'in vahşi katliamları, dünyanın her tarafında insan olanların vicdanlarını harekete geçirdi, miting meydanlarında, sokaklarda binlerce insan, İsrail zulmünü protesto ediyor. Üstelik ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın gösterileri yasaklamasına ve "suç" sayarak cezalandıracağını açıklamasına rağmen...

Avrupa ülkelerinden İspanya, bu zulme itiraz ediyor ve en üst düzeyde Hamas saldırısına, İsrail'in sebep olduğunu söylüyorlar. "Vicdanlı" İsrail vatandaşları bile aynı kanaatte...

Çünkü Gazze, 2007'den beri karadan, denizden, havadan İsrail ablukası altında. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili, açık bir hapisane. Gazzelilerin seyahat özgürlüğü yok, işsiz, aç, eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrumlar.

Maalesef ülkemizde önemli bir siyaset ve toplum kesimi ile birçok sivil toplum cenahı derin bir sessizliğe gömüldü.

Her konuda ekrana çıkma heveslisi siyasiler ortada görünmüyor, tek kelime fikir belirtmiyorlar. Her fırsatta suya sabuna nutuk irad edenler sus-pus vaziyetler.

Daha bir ay önce LGBT+ hakları için yeri göğü inleyen sanatçılar, yazar-çizerlerin bir kısmı, iş dünyası, meslek odaları dut yemiş bülbül gibiler.

Havaya bakarak ıslık çalıyorlar.

Ortalıkta yoklar.

Filistinlilerin maruz bırakıldığı bu insanlık dışı hayata rıza göstermelerini bekliyorlar. Söyleyemeyenler bile "Şimdi durduk yerde Hamas neden böyle yaptı" havasındalar. "Yaptığına göre cezasını çeksin" düşüncesindeler.

Artık ABD'de bile çeşitli toplum kesimlerinden –ki buna bazı Yahudiler de dahil– insanlar gördükleri bu insafsız saldırılara ve mazlumların çığlıklarına duyarsız kalamıyorlar. Temsilciler Meclisi Demokratlar Grubu'ndan oluşan 55 parlamenter, Başkan Joe Biden'a hitaben yazdığı mektup bunun örneği:

"Askeri operasyonları yürütenleri uluslararası insani hukuka uymaya ve her iki taraftaki masum sivil hayatları korumaya" çağıran mektupta; İsrail'in Gazze'deki tepkisinin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi ve masum sivillere

verilecek zararı sınırlamak için gereken tüm önlemleri alması gerektiğinin iletilmesine öncelik vermesi, masum sivillerin hayatta kalmak için gerekli temel bilgilere sahip olmasını sağlamak amacıyla gıda, su, yakıt, elektrik ve diğer hayat kurtaran ihtiyaçların Gazze'ye ulaştırılması talep ediliyor.

Temsilciler, İsrail Ordusunun Gazze'nin 24 saatte boşaltılması çağrısını şiddetle eleştirip "etnik temizlik" girişimi olarak görüyorlar. "Kaybedilen binlerce Filistinlinin hayatını ve tehlikede olan milyonları görmezden gelmeyi bırakmalıyız! Bunu durdurmak için tüm diplomatik araçları kullanmalıyız" diye sesleniyorlar.

Peki, bizdeki suskunluğu nasıl anlamalı?

Vicdanlarını, merhametlerini, insanlıklarını mı yitirdiler bunlar?

Yoksa suskunlukları Müslümanlara duydukları gizli nefretten mi kaynaklanıyor?

En çok da bir takım Müslüman kanaat önderi, yazar kılıklılıkların suskunluğu da aşarak, ülkelerini, namuslarını, canlarını savunan Filistinli Müslümanların direnişine dil uzatmaları insanın kanına dokunuyor. Bu güruhun, İsrail'in binlerce sivili öldüren bombardımanlarına ve yerkürenin diğer tarafından uçak gemileri göndererek katillere destek vermelerine ise hiç itirazları yok.

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin 13 seneden bu yana başkanlığını yürüten, cumhurbaşkanı olmak için geçen Mayıs ayındaki seçime katılan ve ülke seçmeninin %48'inin oylarını alan bir siyasetçi 7 Ekimde başlayan ve 12. gününe giren İsrail katliamlarına dair sosyal medya hesaplarında tek kelime yer almıyor. "Mayıs seçimlerini o kazanmış olsaydı ne olurdu şimdi" diye hiç düşündünüz mü? Devletimizin başında o, görevde olsaydı şimdi Türkiye kimi desteklerdi lütfen düşünelim...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, 2020'de, bir konuşmasında, "Filistin davasına sahip çıkmak insanlık onurudur. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devletin onurudur. Alınan karar dolayısıyla üzgünüz ve asla doğru bulmuyoruz" demişti.

Saadet Partisi'nin çağrısıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Kudüs Mitingi"nde, 9 Şubat 2020'de ise "Trump'ın açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ne oldu da şimdi lal kesildi?

Saadet Partisi seçmenine şirin görünüp İslami duygularla oynayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şapkası düşmüş oldu. Peki Müslümanları, İslamiyeti kimselere bırakmayan, Mayıs seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" ilan eden Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun bunlardan farkı var mı?

Bugünlerde ana muhalefet partisinin başına geçmek için belediye başkanlığı kaynaklarını şahsi ikbaline akıtan başka bir siyasetçi... 7 Ekim’de başlayan İsrail katliamları ve bugüne kadar şehit edilmiş binlerce Filistinli için sosyal medya hesaplarında o da tek kelime etmemiş. Bunun, ana muhalefet partisine başkan olduğunda ülkeye nasıl bir katkıda bulunabileceğini, nasıl bir vicdana, adalet duygusuna ve her şeyden evvel nasıl bir insanlığa sahip olduğunu düşünün lütfen.

Zalimler karşısında sessizliğe gömülmüş olan ve 10 günü aşkın süredir konuşmayan, dini cemaat görüntülü yapılar, siyasi partiler, odalar, borsalar, sendikalar, bazı medya kuruluşları, hatta üniversiteler ve bilumum sivil toplum kuruluşları...

Bunlardan, zulüm ve katliamlar karşısında sessiz ve tepkisiz kalanlara, neden sustuklarını sorma hakkımız yok mu?

Lütfen herkes düşünsün ve sorsun...

Filistin direnişini onlar da “ Hamas Terörü ” olarak mı görüyorlar.

Allah korusun; şu anda ülkeyi CHP yönetiyor olsaydı, “İsrail’e dışişleri bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak geldim” diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den farklı davranır mıydı? Filistin’deki katliama karşı CHP niçin susuyor?

Masum Filistinliler bebek, çocuk, kadın, ihtiyar, hasta demeden Siyonist katiller tarafından her gün katledilirken CHP ne düşünüyor? Bilen duyan gören var mı acaba?

Facebook ve Instagram’ın patronu Zuckerberg, Filistin’in dünyadaki en önemli sesi Quds News Network’un hesabını kapattı ve eşiyile birlikte Siyonistlere büyük miktarda para bağışladı. Facebook ve Instagram’da İsrail’i eleştirenlerin de hesabını engelliyor. Benimki de engellendi.

İşte Batının övündüğü özgürlük anlayışı bu. Batıyı ve Batının sahte değerlerini övdüğün/yücelttiğin ya da onlara uşaklık yaptığın zaman özgürsün(!), onların hoşuna gidenleri yaptığın ve söylediğin kadar değerlisin!

Eğer tercihiniz buysa ki başka izahı yok. Alın o özgürlüğü başınıza çalın...

Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olanlara sesleniyorum.

Vicdanınız mı çürüdü?

Kalbiniz mi kurudu?

Kim bilir, belki de yoktu!

7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı, şok edici ve derin bir etkiyle dünyadaki neredeyse bütün beşeri sistemleri yerinden oynattı. Hadisenin sıcaklığı ve Batının en başarılı olduğu algı operasyonları sebebiyle bu etki tam olarak anlaşılmış değil.

İlerleyen süreçlerde işaret ettiğimiz durum daha bariz görülecektir. Hamas ve İzzettin El Kassam Tugayları'nın ilk günlerdeki gerçeklere dayanan ve meşru yöntemlerle kazanılmış algı üstünlüğü, İsrail'in hiçbir kural, kanun, değer ve hukuk gözetmeden başlattığı soykırım amaçlı saldırıları ve bu yıkım/kırım görüntülerinin haftalardır küresel ölçekte ekranları işgal ettiği için Tel Aviv'e, meşru olmayan "şiddette algısal üstünlük" duygusu oluşturdu.

İsrail'in hiçbir insani değere sığmayan, bebek, çocuk, kadın, masum ayrımı yapmadan, histerik bir ruh haliyle çıldırmışçasına, kin, nefret, öfke ve insanlığa karşı suç kavramına giren her çeşit yöntemi kullanan saldırıları, kendi sonlarını getiriyor. Bugün, Siyonizme ve Yahudilere yönelik kin, nefret, öfke ve diğer her türlü olumsuz, algı ve düşünce, dünya tarihinde hiç görülmemiş biçimde zirve yapmış durumda. Bu nefreti ise antisemitistler veya İsrail düşmanları oluşturmadı. İsrail ve İsrail'i hiçbir kırmızı çizgi koymadan kayıtsız, şartsız destekleyen devletler oluşturdu.

Bir aydan beri İsrail'in küçücük Gazze'ye attığı bombanın 25 milyon kiloyu geçtiği belirtiliyor. Bu ne demek?

Bu, yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu şehirde bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere kişi başına 11 kilo bomba atıldığını gösteriyor. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir devlet hiçbir şehre, böyle kısa bir sürede bu kadar patlayıcı atmadı. Katliam ve yıkım, bütün dünyada naklen yayınlanıyor ve 8 milyar insan canlı canlı seyrediyor. Gazze yerle bir oldu. Gazzeliler şehit oluyorlar. Ancak hiçbir şey yapmadan sadece seyredenler, bu canilere destek verenler ve bunların kurdukları küresel düzen ölüyor. Televizyon ekranlarında naklen seyredilen ve Gazze'de masumların üstüne, binaların temellerine atılan her bomba, Ahirete yolladığı canlarla aynı ruhu taşıyan ama bu güne kadar ete kemiğe bürünmemiş milyonların dirilişini, kıyamını ve şahlanışını besliyor.

İsrail ve arkasındaki vahşi Batı, elbirliği ile Gazze'de yaşayanların tamamını yok etse bile 2.3 milyon Müslümanı Dünya hayatından koparabilir. Ama bu soykırım, 2 milyar 50 milyon Müslümanı aynı safta aynı cephede, aynı düşmana karşı bir araya getiriyor. Buna ilave olarak Müslüman olmayan ve insani duygularını muhafaza eden, akıl ve vicdan sahibi yüzlerce milyon insan da Müslümanların safına meylediyor.

Bu durum İsrail ve onun yordakçısı olan Vahşi Batının hiç hesap etmediği bir gelişme. Aslında Irak, Afganistan ve Libya'da da aynısını yaptılar ama anlamadılar. Bu da ABD ve onunla hareket eden Avrupa ülkelerini sevk ve idare eden "stratejik aklın" ne kadar ahmak, ne kadar kör ve sağır olduğunu gösteriyor. Hiçbir bilimsel temeli olmayan, tarihi tecrübelerden kopuk, felsefi mantıktan mahrum, vizyonsuz ve tamamen duygusal davranarak ilkel bir dürtü ile hareket ettikleri görülüyor.

Dünyanın gözünde büyüttüğü Batı medeniyetinin son iki asırdan bu yana insanlığı nasıl efsunladığı, hiçbir zaman inanmadıkları, sözde savundukları ama gerçek manada uygulamadıkları "değerlerin" ve "kriterlerin" sadece bir seraptan ibaret olduğu iyice ortaya çıktı.

Gazze olayı, son çeyrek asırda zaten inandırıcılığını fazlasıyla kaybeden Batılı değerlerin ve uluslararası sistemin, kozmetik güzelliklerini silerek makyajını döktü ve bütün foyalarını ortaya çıkardı.

Tarih boyunca Batı, gerçek manada hiçbir zaman medeni olmamıştır. Her zaman, kan dökerek Vahşi Batı unvanını layığıyla hak etmiştir. Yapılan bilimsel tarih araştırmaları, en kan dökücü ve zalim medeniyetin Batı medeniyeti olduğunu ortaya koymaktadır. (En Kan Dökücü Medeniyet Hangisi? <https://www.sde.org.tr/alper-tan/genel/en-kan-dokucu-medeniyet-hangisi-kose-yazisi-27708>)

Son iki asırda Batının ekonomik ve teknolojik üstünlüğü, temsil ettiği değerlerin yüceliğinden, çok akıllı ve zeki olmalarından ya da çalışkanlıklarından değil, zalim ve gaddar bir sömürge siyaseti ile hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Haçlı Seferlerinde 4 milyon insanı öldüren, Müslümanlar değildi. Dünyanın mazlum ve çaresiz halklarını sömürgeleştirirken 50 milyon insanın ölümüne sebep olanlar, Müslümanlar değildi.

Köleliği, köle ticaretini kurumsallaştırıp her tür melaneti irtikap ettikten sonra makineleşme teknolojilerinin gelişmesi süreciyle köleliğin ekonomik olmaktan çıkması dolayısıyla vazgeçmelerine rağmen "Köleliği biz kaldırdık" yalanına sarılıp övünenler Müslümanlar değildi.

Almanya'da 6 milyon Yahudiye soykırım yapan, kalanını sürgün edip, sürgün ettikleri Siyonistler Filistinlilere soykırım yaptığında İsrail'i destekleyen, bütün bunlara rağmen parlamentosunda "Türkiye Ermenilere soykırım yaptı" kararı alan arsızlar, Müslümanlar değildi.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında yaklaşık 75 milyon insanın katledilmesine yol açan, Bosna'da Srebrenitsa soykırımını elbirliğiyle icra eden ama utanmadan hümanizmden, medeniyetten bahsedenler, Müslümanlar değildi.

CIA'ın kurgu operasyonunu dünyaya gösterip, "Bu, bir Haçlı Seferidir" diyerek

Afganistan'ı işgal ederek 20 senede 3.6 milyon insan öldüren, 2.7 milyon masumu sakat bıraktıktan sonra, işgalcilere karşı vatani savunan Hamas'ı, terörist ilan eden Müslümanlar değil.

“Kitle imha silahları var” iddiası ile işgal edip Irak'ı harabeye çevirdikten, 1.2 milyon insanın katledilmesi, 3 milyon insanın sakatlanması, onbinlercesinin hapse atılması, milyonların vatanını terk etmesi sonrası “Pardon yanılmışız, kitle imha silahı yokmuş” diyen Müslümanlar değil.

Haçlı dünyası, nefret ettikleri Yahudileri 15 yy'da İspanya'dan kovdular. 20. yy'da Almanya'da 6 milyon Yahudiyi yakarak soykırım yaptılar. Geri kalan Yahudileri kovarak Filistin'e yerleştirip Müslümanlara karşı maşa olarak kullanıyorlar. Ama İsrail dünyayı yönettiğini zannediyor. 80 sene önce 6 Milyon Yahudiyi katlederek soykırım yapan Almanya, bunun utancından kurtulmak için, bu günlerde Filistin'de Müslümanlara soykırım yapan İsrail'i destekleyerek ikinci bir utanca imza atıyor. Elindeki Yahudi kanlarını temizlemek için Müslümanların kanıyla yıkamaya çalışıyor.

İspanya'da, Almanya'da milyonlarca Yahudiye uygulanan zulmü, soykırımı bu Yahudiler, şimdi Müslümanlara uyguluyorlar. Gelecekte yazılacak olan tarih kitaplarında, Yahudiler de Nazilerden çok daha beter bir şekilde anılıp, insanlığın nefret ettiği lanetli bir kavim olarak kayıtlara geçeceklerdir.

Şimdilerde medeniyetler arasındaki farkı bütün dünya daha net görmeye başladı. Haçlı-Siyonist medeniyeti ile Müslüman medeniyeti arasındaki fark: İki taraf savaşta iken Haçlı-Siyonist tarafı, öldürsün diye uçak gemisi, silah ve mermi gönderiyor, Müslümanlar ise yaşasın diye ilaç, su ve gıda gönderiyor.

Şehir olarak Gazze yıkılıyor. Ne yazık ki şehitlerimiz çok. Her geçen gün daha da artıyor. Mekanları cennet olsun. Canları geri getiremesek de şehirleri daha iyi bir şekilde yapabiliriz. Ancak ortadaki çok önemli bir gerçek şu ki iki asırdan beri hüküm süren Batı medeniyeti ölmüştür ve Gazze'ye gömülmektedir.

Bugünkü dünyayı sahte ve lanet olası medeniyetleriyle sevk ve idare eden Batının yerini daha adil, daha medeni, daha insani, daha İslami bir medeniyetin almasına az kalmıştır. Buna çok yakınız. Çünkü çekilen acılar ve içinde olduğumuz zifiri karanlık, şafağın sökmekte olduğunu göstermektedir...

Yahudiler Niçin Dünyanın Her Yerinden Kovuluyor?

11 Kasım 2023

Siyonist Yahudiler Filistinli Müslümanlara dünyanın gözleri önünde TV'lerin naklen yayınlarıyla açık bir soykırım uyguluyor. Dünya ise bir spor müsabakası veya korku filmi seyreder gibi takip ediyor.

Literatürde, "Antisemitizm" diye bir kavram var. "Yahudi milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, ön yargı veya ayrımcılık" anlamına geliyor. Antisemitizmin zirvesi Hitler'in Nazi Almanyası döneminde yaşanmıştır. Yahudi karşıtlığı denilince çoğu insan hemen Almanların Yahudilere uyguladığı soykırımı hatırlar. Halbuki Hitler'in bu kıyımı Yahudiler için ilk uygulama değildir. Daha önce de Yahudiler defalarca benzer katliamlara maruz kalmışlardır. Bugünlerde Filistinli Müslümanlara soykırım uygulayan İsrail'in kayıtsız şartsız arkasında duran ve destek olan Batılı ülkelerin geçmişte Yahudilere neler yaptıklarını bu yazıda kısaca hatırlamakta fayda var.

Pagan Roma imparatorluğu döneminde Yahudiler Roma'dan kovulmuş, İskenderiye'de çeteler eliyle Yahudiler öldürülmüş ya da köle yapılmıştır. MS 66'da Romalılara karşı başlayan 'Büyük Yahudi İsyanı'nda 100 bin Yahudi, MS 132'de başlayan Bar Kohba İsyanı'nda 580 bin Yahudi öldürülmüş sağ kalanlar da köle yapılmıştır.

Roma'nın Hristiyanlaşmasından sonraki dönemde Avrupa'daki Hristiyanların pek çoğu, Hz. İsa'nın öldürülmesinden Yahudileri sorumlu tutmuş, tanrıyı öldürme suçunu işledikleri inancıyla toplu olarak Yahudi halkına karşı Avrupa ve Amerika'da Yahudi nefreti ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı Avrupa'da Yahudiler din değiştirmeye ya da göçe zorlanmıştır.

11. ve 13. yüzyıllar arasında Avrupa'da Yahudiler toplu halde katliam ve sürgüne tabi tutulmuşlardır. Ortaçağ'da Yahudilere yönelik en büyük zulümler Haçlı Seferleri sırasında yaşanmıştır. 1'inci Haçlı Seferi'nde Ren ve Tuna boylarında yerleşik bütün Yahudiler öldürülmüş, 2'inci Haçlı Seferi'nde Fransa'daki Yahudiler katliama uğramıştır.

Müteakiben 1290 yılında İngiltere'de bütün Yahudiler kovulmuş, 1396 yılında Fransa'dan 100.000 Yahudi sürgün edilmiştir. 1421 yılında da binlerce Yahudi Avusturya'dan sürülmüş, kovulan Yahudilerin çoğu Polonya'ya sığınmıştır. Yine Ortaçağ'da hortlayan vebadan Hristiyanlar, Yahudileri sorumlu tutup, binlerce Yahudi'yi katletmişler ve Yahudiler, Avrupa'da gettolarda yaşamaya mahkum edilmişlerdir.

Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra 1492'den itibaren İber yarımadasında yaşayan Yahudiler ya Katolikliğe geçmek ya da kovulma tercihiyle karşı karşıya kalmıştır. Müslüman coğrafyasında da Hristiyan coğrafya ile kıyaslanmayacak düzeyde zaman zaman kışkırtmalar sonucu Yahudilere yönelik küçük çaplı hadiseler olmuştur.

Rusya'da 1880 ve 1914 yılları arasında Yahudilere karşı birçok pogrom (kıyım) yapılmış binlerce Yahudi öldürülmüş 2 milyon civarında Yahudi, Rusya İmparatorluğu'ndan kaçmak zorunda kalmıştır. 1931 yılında Selanik'teki Yahudilere karşı Yunanlar tarafından bir katliam yapılmıştır.

ABD'deki Yahudi düşmanlığı, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arası dönemde zirveye ulaşmış olup, 1941 ve 1945 yılları arasında Nazi Almanya'sında meydana gelen soykırımda ise yaklaşık altı milyon Yahudi, insanlık tarihinde görülmemiş yöntemlerle öldürülmüş, bunların üzerine Avrupa ve Sovyet coğrafyasında yaşayan Yahudiler, Filistin toprakları üzerinde kurulması önceden kurgulanmış olan yerlere göçmeye zorlanmıştır.

Batı dünyası bu şekilde Yahudi belasından kurtulmak, onları Müslümanlara musallat ederek, gelişecek çatışma ortamlarını yönetmeyi, yönlendirmeyi, böylece hem Yahudileri hem de onların musallat oldukları Müslüman ülkeleri baskı, etki ve kontrol altında tutmayı hedeflemiştir.

Yapılan soykırımları haklı ve makul göstermemekle birlikte tabii ki Batılı ülkelerin Yahudilere karşı olumsuz tutumları her halde durduk yerde olmamıştır. Bu günlerde Filistinli masumlara yaptıkları vahşi katliamlardan da rahatça anlaşılacağı gibi Avrupa, ABD ve Rusya topraklarında yaşayan Yahudilerin, fitne-fesat ve nifak ehli olmaları bunun en önemli sebeplerini teşkil etmiştir.

Almanya, Hitler'in Yahudilere soykırım yapmasının suçluluğunu yaşamakta ve bunu telafi etmek için İsrail'i her konuda desteklemektedir. Böylece soykırım suçundan aklanmak için İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırıma destek olarak aslında ikinci defa suç işlemekte, Yahudi soykırımıyla kana bulan ellerini Filistinli Müslümanların kanlarıyla yıkamaya çalışmaktadır.

İsrail bu savaşı şimdiden kaybetmiştir. Josh Feldman isimli Avustralyalı bir Yahudi yazar, 30 Ekim 2023'te bir İsrail yayın kuruluşunda çıkan analizinde (<https://www.ynetnews.com/article/rjrr9anza>) yazdıklarımızı teyit eden şu itiraflarda bulunuyor.

Josh Feldman, Hamas'ın 7 Ekim Aksa Tufanı hareketindeki görüntüleri ortaya çıktıkça, İsrail ve destekçilerine anlatı mücadelesinde yeni bir araç verildiğini düşündüklerini belirttikten sonra "Mantık basitti: Eğer insanlara bu vahşeti yayınlar, Hamas'ın büyükannelere ve bebeklere yaptıklarını gösterirsek, dünya, İsrail'in Hamas'ı neden yok etmesi gerektiğini anlayacağını düşündük."

Hamas'ın saf kötülüğü artık tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığına göre, küresel kamuoyunun, sonunda İsrail'in lehine olacağına inanmaya cüret ettik" diyor. Ama sonra nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıklarını şöyle izah ve itiraf ediyor. "Ancak İsrail Gazze Şeridi'nde misilleme yapmaya başladığında ve Filistinlilerin ölü sayısı binlere ulaştığında umutlarımız hızla suya düştü. Bir kez daha, İsraililerin zalim imajını kabul etmeye hazır bir dünyayla yüzleşmek zorunda kaldık."Yüzyıllar boyunca Batı toplumları Yahudileri güvenilmez olarak görecektir şeklinde eğitildi; Dünyadaki her kötülüğün kökeni Yahudilere kadar uzanabilir ve bulunmalıdır. Bu fikir Batı DNA'sına yerleşmiştir." ".....dünyayı İsrail'in arkasında durmaya ikna edebileceğimizi düşünerek kendimizi kandırmamalıyız. Uzun süredir İsrail'i destekleyenler bunu yapmaya devam edecek olsa da bu kesinlikle İsrail'in kazanabileceği bir savaş değil. Çok uzun bir süre boyunca insanların zihinleri dünyadaki yanlış olan her şey için Yahudileri suçlamaya şartlandı. Yapacağımız hiçbir şey bunu değiştirmeyecek."

Yukarıda Josh Feldman'ın işaret ettiği İsrail'e kayıtsız şartsız destek olan ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya gibi devletler, tarih boyunca soykırım, vahşet ve katliamlarla kayıtlara geçmiş ülkelerdir. Sonraki yazılarımızda bunları hatırlatacağız.

Siyonist zihniyet, bu son Gazze saldırıları ile kendi tabutunun çivisini çakmıştır. İsrail, arkasındaki vahşi güçler ve devletlerle birlikte Gazze'ye gömülmekten kurtulamayacaktır.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te işgalci İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı hareketi, dünyaya hükmeden zalim düzenin maskesinin düşürülmesi açısından yeni bir milat oldu.

Çalıntı maddi zenginlikler üzerinden dünyaya caka satan Batının, karanlık tarihi üzerinde konuşulmayınca zannediliyor ki pırl pırl bir geçmişe sahipler... Medya ve propaganda gücünü elinde tutan ve bunları çok iyi kullanan ABD ve Avrupa ülkeleri, bu avantajı, "ötekileri" karalamak ve kötü göstermek için değerlendiriyor. Avrupa'da çok sayıda ülkenin parlamentosu Türklere baskı altına almak için 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul etti. ABD başta olmak üzere düşman devletler bunu her yıl yeniden gündeme getirip Türkiye'ye karşı kullanıyorlar.

Aksa Tufanı hareketini bahane eden işgalci İsrail, Filistin'de soykırım yapmaya başladı. Binlerce TV'nin naklen yayınlarından da anlaşılacağı gibi alenen "insanlığa karşı suç" işleniyor, "soykırım" yapılıyor. Sözde "medeni dünya"nın liderliğini yapan devletler ise soykırım yapmakta olan İsrail'e kayıtsız-şartsız ve sınırsız destek veriyor.

Batının bu desteğinin zihni arka planı var. Birazcık dikkatli bakıldığında İsrail'i destekleyen devletlerin vahşi-kanlı bir soykırım tarihine sahip oldukları görülecektir. Hatta İsrail'in Gazze halkı için uyguladığı soykırım yöntemlerinin bile Batıdan kopyalandığı anlaşılmaktadır. Nasıl mı? Şimdilik daha öncesini bir kenara bırakıp, 20. yüzyıldaki azıllı Haçlı soykırım tarihinden küçük bir özet sunalım...

ABD'nin Hiroşima soykırımı:

ABD Başkanı Truman'ın emri ile 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla Hiroşima'da ilk anda 70 bin kişi katledildi. Radyasyon hastalıkları sebebiyle Hiroşima'nın ilk beş yıl içerisindeki bilançosu 200 bin ölüye ulaştı.

ABD'nin Nagazaki soykırımı:

ABD Başkanı Truman, 9 Ağustos 1945'de Nagazaki'ye atom bombası attırdı. İlk anda 74 bin kişi öldü, şehirdeki binaların %36'sı tamamen yok oldu. Daha sonra ölü sayısı 143.124'e ulaştı.

İsrail Miras/Kültür Bakanı Eliyahu, "Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu" söyledi.

Avrupa Birliđi'nin baş aktörlüğünü yapan iki önemli devlet var: Almanya ve Fransa. Bu iki devlet aynı zamanda AB'nin çok itibar edilen ahlaki ve siyasi kriterlerinin kurumsallaştırılmasını sağlayan aktörler, dünyaya nizam vermeye çalışan ülkeler. 1915 olayları konusunda Türkiye'yi "soykırımcı" olarak suçlayan, Kürtler konusunda da devamlı olarak Ankara'yı hedef gösteren yönetimler. Lakin karanlık tarihlerinin onları rahat bırakmayacağı da ortada.

Fransa'nın Ruanda soykırımı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında "sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak" bahanesiyle operasyon başlatmış, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteđi sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu.

1994'te Ruanda'da Hutu hükümeti ile Tutsilere soykırım yapan Fransa şimdi de Filistinlilere soykırım yapan İsrail'i destekliyor.

Soykırımın yapıldığı dönemde Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" ifadesini kullanarak 800 bin Ruandalının öldürülmesini küçümsemiş ve üzerine durulmasına değmeyecek bir konu gibi göstermeye çalışmıştı. Fakat Ruanda, Fransa'yı, çoğu Tutsi Ruandalılar ve ılımlı Hutular olmak üzere yaklaşık 800.000 kişinin ölümüne neden olan 1994 soykırımına suç ortağı olmakla suçluyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2021'in Mayıs ayının son haftası, Ruanda'nın Başkenti Kigali'ye yaptığı ziyarette, 1990-1994 yılları arasında yapılan Ruanda soykırımında Fransa'nın sorumluluğunu itiraf ve kabul etti. Macron, ülkesinin 1994'te işlenen Ruanda Soykırımı'ndaki rolüne ilişkin sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadıklarını söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze halkı için "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" dedi. Naziler de bu sözleri, Yahudiler için söylemişti. Nazilerin toplama kamplarında uyguladıklarını şimdi İsrail, Gazze kamplarındaki Filistinliler için uyguluyor.

Fransa'nın, Ruanda'dan bir sene sonra 1995'te Bosna'da yapılan Boşnak Müslümanlara uygulanan soykırımda Hollandalılar ile birlikte suç ortağı olduklarını da hatırlatalım.

Fransa'nın Çad'da İslam alimi katliamı:

1917'de Fransa, Çad'da ülkenin her yerinden İslam alimini "konferans" bahanesiyle davet etti. Fransız cellatlar, gelen 400 İslam alimini orada vahşice katletti.

Fransa'nın Cezayir soykırımı:

5 Ağustos 1945'te Fransız işgal kuvvetleri, Cezayir halkına saldırdı. Bir günde 45 bin kişi şehit edildi. 1 Kasım 1954-19 Mart 1962 arası, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde Fransa, 1,5 milyon Cezayirli Müslümanı şehit etti. O sırada Cezayir nüfusu 8-10 milyon civarındaydı. Yani Fransa ülke nüfusunun % 15'ini yok etti.

Almanların Namibya Soykırımı:

Alman sömürge yerleşimcileri, 1904-1908 katliamlarında on binlerce yerli Herero ve Nama halkını öldürmüştü (Herero ve Namaka Soykırımı ya da Namibya Soykırımı). Batılı ülkeler tarafından Afrika'nın yağmalanması ve sömürgeleştirilmesi sürecinde Alman Güneybatı Afrika'sında (Namibya) 1904-1907 yıllarında Alman İmparatorluğu tarafından yerli Bantu halklarından Hererolara ve Hotanto halklarından Namalara karşı soykırım yapılmıştı.

1904 Ocak ayında, Namibya'daki Samuel Maharero yönetimindeki Hererolar, Alman sömürge idaresine isyan edince Ağustosta, Alman generali Lothar von Trotha, Waterberg Savaşında isyancıları cezalandırıp aileleriyle birlikte bölgeden Omaheke çölüne sürerek toplu ölüme terketmişti. İki ay sonra Ekim ayında ise bölgedeki bir başka halk olan Namalar da isyan edince, Almanlar onlara da aynı şekilde davranarak kabile nüfusunun %80'ini teşkil eden 65,000 Herero'yu ve 10,000 Nama'yı (kabile nüfusunun %50'si) yok ettiler. Yerli pek çok kadın, Alman askerlerine seks kölesi olarak hizmet etmeye zorlandı.

Soykırımda en çok kullanılan yöntem isyancıları çöle sürüp orada susuzluktan ya da önceden zehirlenmiş içme suları ile öldürmekti. 1985'te yayımlanan BM Raporunda Herero ve Namalara Güneybatı Afrika ya da şimdiki adıyla Namibya'da gerçekleşen bu olaylar 20. asırda gerçekleştirilen ilk soykırım olarak değerlendirilmişti. 2004'te Alman Hükümeti Yardım Bakanı Heidemarie Wiecek-Zeul, "Almanlar olarak biz bu olaylardaki tarihi sorumluluklarımızı ve hatalarımızı kabul ediyoruz" demiş ancak Alman devletinin kurtulan kurbanların evlatlarına tazminat ödemesinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Bu günlerde, Gazzeliler hakkında İsrail İstihbarat bakanlığının çözüm planının, yaklaşık 2 milyon Filistinliyi Sina Çölü'ne sürmek olduğu ortaya çıktı. Yani İsrail, Almanların Namibya'da uyguladığı yöntemi örnek alıyor.

Yale Üniversitesi'nden soykırım tarihçisi Benjamin Madley, Güneybatı Afrika'daki Herero Soykırımını, birçok yönden Amerika'daki Yuki Soykırımı ile Avustralya'daki Tasmanya Soykırımına benzetiyor. Çünkü her üçünde de kendini human "insan" olarak vasıflandıran birçok Beyaz sömürgeci işgalci tarafından yerliler subhuman "insan-altı, alt-insan: insan olmayan, insanla aynı kategoride bulunmayan, insandan daha aşağıda bulunan" olarak görülmüştür.

Siyonist Şeriat devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze halkı için "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" hezeyanını tekrar hatırlatalım.

Mayıs 2021'de Almanya, Alman İmparatorluğu tarafından Herero ve Namalara karşı işlenen katliamları resmen soykırım olarak tanıdı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada "Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında, işlenen zulümler için Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz" dedi.

Almanya'nın Yahudi soykırımı:

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası, Heinrich Himmler yönetimindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudi sistemli bir şekilde son derece vahşi yöntemlerle öldürüldü. Bu soykırımları yapan Almanya, şimdi Filistinli masumlara soykırım uygulayan İsrail'i destekliyor.

ABD ve İngiltere'nin Dresden katliamı:

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churchill ve ABD'nin bombardımanları ile 13-15 Şubat 1945'te Almanya'nın Dresden şehrinde 3 günde yaklaşık 135 bin Alman öldürüldü, şehir yok edildi. Yahudilere soykırım yapan, Dresten'de soykırıma maruz kalan Almanlar, bu günlerde, Filistinlilere soykırım yapan Siyonistlere şartsız destek veriyor.

Haçlı ordularının Srebrenitsa soykırımı:

1995'te, gözü dönmüş Ratko Mladiç komutasındaki Sırp katiller, Srebrenitsa'da 8.372 Boşnak Müslümanı şehid ettiler. Sırlar, kimlikleri tespit edilmesin diye cesetleri parçalayarak 64 ayrı toplu mezara gömdüler. Masum Müslümanları Sırp katillere teslim eden ise BM'nin sözde "Barış Gücü"nü Hollandalı komutanı Thom Karremans idi. Karremans, 25000 silahsız, savunmasız Boşnak Müslümanı kendi elleriyle Sırp katillere teslim etmişti.

Hollanda 2 kanalında Temmuz 2015'teyayınlanan 'Srebrenitsa Neden Düşmeliydi?' adlı programda, Birleşmiş Milletler'in, 'katliama seyirci kaldığı' suçlamalarını doğrulayan yeni belgeler yayınlandı. Buna göre, Fransa, Britanya ve ABD arasında 1995 yılı mayıs ayında imzalanan gizli bir anlaşma nedeniyle, Srebnetisa'yı kuşatan Sırp güçlerine yönelik hava saldırısı düzenlenmedi.

ABD kaynaklı gizli belgeler, Hollanda'nın eski savunma bakanı Joris Voorhoeve tarafından da doğrulandı. Voorhoeve'e göre, Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa'da hava desteğine izin vermiş olsaydı, soykırımın önüne geçilebilecekti. Ama "BM gözetiminde" soykırım yapıldı.

Şimdi de BM başta olmak üzere bütün uluslararası kurumların gözleri önünde Filistinlilere soykırım uygulanıyor. Soykırımcı Batılı devletler de soykırım yapan İsrail'i destekliyor.

Belçika'nın Kongo soykırımı:

NATO'nun merkezi, sözde medeniyet ve ilerleme ilkelerinin temsilcisi görünen Avrupa Birliği'nin Başkenti Brüksel'in de yer aldığı, demokrasinin kurumsal abidesi gibi görünen ama kendisi "Krallıkla" yönetilen Belçika'ya bir bakalım.

Belçika, Kongo'yu sömürgeleştirdiği 1890-1905 arasında, 10 milyon insan öldürdü. Köle olmak istemeyen çocukların elleri ve ayaklarını kestiler. Belçika askerleri kendi aralarında kesilmiş çocuk eli koleksiyonu yapıyorlardı. 20 milyon olan Kongo nüfusu 8 milyona kadar düşmüştü. Şimdi bile zenci çocuk eli şeklinde üretilmiş Belçika çikolataları üretilip satılıyor.

İşte Avrupa ve ABD'nin yani Vahşi Batı'nın, "özgürlük," "demokrasi" "medeniyet" "insan hakları" dediği kan kokan, zulüm ve ölüm üreten kirli medeniyeti budur, böyledir. Örtülemez gerçek şu ki, tarihi, soykırımlarla dolu zalim devletler, Filistinlilere soykırım yapan katil İsrail'i kayıtsız-şartsız destekliyorlar. O, filinta gibi giyinen, kravat ve fularla dolaşarak caka satan Batılıların birer köle tüccarı, soykırımcı, zalim cellatlar oldukları, Gazze sayesinde bir kez daha görülmüş oldu.

Bu hadsiz ve utanmaz güruha anladıkları dilden konuşulmadığı müddetçe kan dökmeye, sömürmeye, zulüm üretmeye, yalana, iftiraya ve soykırıma devam edecekler...

Ama eskisi gibi meydan boş değil artık... Vahşi Batının kurduğu uluslararası sistem tepetaklak giderken özgürleşme sürecine giren halklar hesap sormaya başlayacaklar. Sömürgeci, soykırımcı devletleri çok acı bir sürecin beklediği aşikar. Bakalım bununla nasıl yüzleşecekler?

3. Dünya Savaşı, Dünyanın Her Köşesini Ateş Topuna Çevirecek!

22 Kasım 2023

100 yıl sonra aynı cephelerde savaşıyoruz.

Birinci Dünya Harbi sırasında milletimiz, taarruz, savunma ve yardım olmak üzere üç farklı başlıkta yer alan cephelerde cenk etmişti. Ordularımız, 6'sı birinci dereceden 3'ü ise ikinci dereceden 9 cephede savaşıyordu.

Bunlar, Kafkasya Cephesi, Hicaz-Yemen Cephesi, Irak Cephesi, İran Cephesi, Kanal (Süveyş) Cephesi, Suriye-Filistin Cephesi, Çanakkale Cephesi, Makedonya Cephesi, Galicya Cephesidir. O büyük harbin ayrıntısına girmek bu yazının konusu değil.

Dikkatlice bakılacak olursa, Sovyetlerin dağılmasından sonraki yaklaşık 30 yıl zarfında dünyadaki savaşların büyük çoğunluğunun yine bu cephelerde olduğu görülecektir. Yugoslavya iç savaşı, Irak-İran Savaşı, ABD ve müttefiklerinin Irak'ı işgali, Karabağ Savaşları, Rusya tarafından Gürcistan'ın kuzey kısmının işgali, Libya iç savaşı, Yemen iç savaşı, Mısır'da yaşananlar, Suriye iç savaşı ve Filistin'de devam eden savaş...

Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve yıkılmasına yol açan 1. Dünya savaşındaki cephelerde, yaklaşık bir asır sonra yine savaşlar yapılıyor. Geçen asırdaki savaşlarda coğrafya parçalanmış ve dağıtılmıştı. 21. Asrın ilk çeyreğinde başlayan bu mücadele ise yeniden birliğin ve bütünlüğün teminini getirecek olan savaşlardır.

Osmanlı'dan koparılan parçalar üzerinde çeşitli isimlerle kurulmuş olan kukla rejimlerin ve manda yönetimlerinin sonu gelmiştir. Bunu belirtirken bu ülkelerin tekrar Türkler tarafından yıkılması ve ele geçirilmesini kastetmiyoruz. Bu topraklarda yaşayan halkların iradesinin yönetime hakim olması ve işgalci, mandacı, sömürgeci güçlerin kovulması, insanların huzura ve refaha kavuşmasını işaret ediyoruz. Tıpkı geçmişte asırlarca huzur ve barış içinde bir arada yaşadığımız gibi...

İşgalci devletler bunun farkındalar. O sebeple bölgeye yeniden çökme hevesindedirler. Bunun için taşeron terör örgütleri kurup, besleyip semirtiyorlar ve bölge ülkelerine musallat ediyorlar. Sonra da o örgütleri bahane edip ülkeleri fiilen kontrol altında tutuyorlar.

Onun için Filistin'deki savaşı bahane edip Doğu Akdeniz'e ve çevresine uçak gemileri getirip, askeri üsleri takviye ediyorlar. Bunun için nükleer denizaltıları konuşlandırıyorlar. Hepsi bölge ülkelerine ve halklarına gözdağı maksatlı, gelmekte olanın önünü kesmek amaçlı.

3. Dünya Savaşı kapıda

3. Dünya savaşına ramak kaldı. Taraflar bu büyük savaşa hazırlanıyor. Büyük çatışma, insanlığını kaybetmiş zalim sömürgecilerle, Müslümanların ana omurgayı oluşturduğu ama ırk, inanç, kültür bakımında yelpazenin her kesimine mensup mazlum milletlerin savaşı... Şu andaki gelişmeler bunun habercisi. Nükleer silahların kullanılması dahil her şey göze alınmış vaziyette. Şartlar ve dünya dengeleri 100 yıl öncesinden çok çok farklı. Batı dünyasının bu savaş kazanma şansı yok.

İsrail, Hamas gibi küçücük bir kitlenin karşısında nasıl ki paçavraya çevrildi ise Taliban karşısında pes etmiş ABD ve bazı Avrupa devletlerini de benzer şoklar bekliyor. Karşılıklı olarak kılıçlar o kadar bilendi ki bunun devamında taraflar ölümüne hareket edebilirler. Rusya'nın geçen ay Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA), çekilmiş olması çok açık tavır olarak görülmeli. "Avrupa'da konvansiyonel askerî ekipmanların önemli kategorilerine kapsamlı sınırlar getiren ve fazla silahların imha edilmesini şart koşan" bu anlaşmadan Rusya'nın çekilmiş olmasının anlamı şudur: Artık kitle imha silahları dahil her türlü silahlar kullanılabilir.

Dünya çok keskin biçimde ayrışıyor ve taraflar yeni yerlerini alıyor. ABD ve yanındaki Batı dünyasının tehditleri karşısında Rusya da "Sen nükleer silahlarla Ortadoğu'yu tehdit edersen ben de Batı'yı üzerim" diyor dolaylı olarak. O da koyuyor silahını masaya.

Halklar geliyor...

Gazze'de gerçekleştirilen Batı destekli soykırım karşısında ırk, din, renk, coğrafya fark etmeksizin dünyanın vicdanlı insanları ayakta. Bunları sıradan bir protesto eylemi olarak görmek yanıltıcı olur. Bu gün vahşet karşısında sokağa çıkan yüz milyonlar, yarın, zalimleri devirmek için başka şekilde de çıkarlar. Arap Baharı yarım kaldı ama Batı'ya gelecek baharın üfütüleri bütün dünyayı rahatlatılabilir.

İslam Dünyası birleşti

İslam Dünyası uzun çalışmalar neticesinde 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılan İİT-Arap Ligi ortak zirvesinde alınan kararlarla açık ve net bir mesaj verdi: "Artık bütün gücümüzle ortak düşmanlara karşı ortak hareket edeceğiz." Böyle bir tavır belki de

son yüzyıllarda ilk defa oluyor. Rusya'nın da keskin bir biçimde İslam Dünyası'nın yanında olması çok çok önemliydi. Batı bunu beklemiyordu. Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor olması ve İslam ülkelerinin Rusya ile doğrudan/dolaylı dayanışması siyasi/stratejik dengeyi değiştirdi.

7 Ekim 2023'te başlayan Filistin kıyımı, hem İslam ülkelerindeki hem de Doğu ve Batı ülkelerindeki yönetimlerin, halkların, kurumların tavırlarının, duruşlarının ve taraflarının açıkça görünmesini sağlayan "turnusol" görevi yapmaktadır. Buradan çıkacak duruma göre yeni hesaplaşmalar da olacaktır.

Önümüzde iki yol var

Önümüzde iki yol var: Ya büyük bir barış ya da büyük bir savaş... Ama şu an görünenlere bakarsak savaşa daha yakınız. Eğer barış sağlanamazsa bu savaş tarihte hiç olmadığı kadar büyük olacak ve yüzyıllarca unutulmayacak kadar çok derin izler ve hasarlar bırakacak. Çünkü savaş teknolojileri çok ilerledi. Çok değişik silahlar var. Ama belki bunu kullanmaya kimse fırsat bulamayabilir de...

ABD ve Avrupa

Şu an Batı Dünyası, çok keskin dış gösteriyor. ABD daha kararlı gibi ama Avrupalılar her an pozisyon değiştirebilecek bir ruh halinde. Ama Afrika'yı kaybetmenin kuyruk acısı ile çılgın kararlar da alabilirler. Keskin sirke küpüne zarar. Çılgın kararlar Batının sonunu hızlandırır.

Ukrayna ve Filistin'de iyice sıkışmış olan ABD, her hakareti yaptığı Çin'den medet bekler hale düştü. ABD'nin hedefindeki Pekin, Müslüman ülkelerle diyalogunu ve her alanda ilişkilerini hem genişletiyor hem de derinleştiriyor.

Hindistan

Hindistan'ın kafası biraz karışık. Karar vermekte zorlanıyor. Ama artık şartların çok değiştiğinin farkında. Müslüman ülkelerle aynı safa geçebilir. Ama en kötümser ihtimal tarafsız durması...

Japonya ve Güney Kore

Asya'da Japonya ve Güney Kore gibi devletler de şimdi bir değerlendirme yapacaklar. Bu devletler çok büyük ihtimalle, bu güne kadar mecburen beraber oldukları Batı blokundan uzaklaşıp bu tarafta yer alacaklar. Türk devletlerinin safı zaten belli.

İran!

İkircikli bir görüntü veren İran'ın da Müslüman düşmanlarının planlarına hizmet edecek ikircikli duruşunu terk edip İİT-Arap Ligi zirvesinde onaylanan kararların arkasında durması Tahran için de faydalı olacaktır.

Ukrayna'yı zor günler bekliyor

Yıkıcı bir savaşa mecbur kalmış olan Ukrayna, Filistin'de yeniden yükselen ateşle birlikte Batı Dünyası tarafından yalnız bırakılmış vaziyette. Kiev'in Batı'ya güvenmesi, büyük hayal kırıklıklarına yol açabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi yeniden okuması ve ona göre bir strateji belirlemede fayda var.

Balkan devletleri iyi düşünmeli

Filistin'de masum yavruları, sivil halkı, hiçbir ahlaki ve hukuki kriter gözetmeden hunharca ve kitleler halinde katlederek soykırım yapan İsrail, bu cesareti, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletlerden alıyor. Bu vahşi devletlerden medet uman ve ülkelerinin güvenliğini bu devletlerin temin edeceğini zanneden Balkan ülkeleri ise hem Ukrayna hem de Filistin'de yaşananlardan ibret almalı.

Ermenistan'ın tercihi

Ermenistan yönetimi, dünyada değişen küresel şartları doğru okumuş görünüyor. Erivan, Batının jandarmalığı üzerinden elde edeceğini zannettiği maceraperest/hayalci politikaları terk ederek yeni döneme uyum sağlarsa halkına huzur, refah ve barışı da getirmiş olur.

Yunanistan ne yapacak?

Ankara'da farklı, Tel Aviv'de farklı, Atina'da daha farklı konuşan Yunanistan hükümetlerinin de artık karar verme vaktidir. Yunanistan ve Kıbrıs'taki Rum yönetimi, küresel fesat sisteminin bölgesel senaryolarının ucuz figüranları olma rollerinin sonuna geldiler. Buraya kadar olanlar bir tarafa. Ancak Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, bu yeni kavşakta kritik bir tercihle karşı karşıya. Bakalım ne yapacaklar.

Çemberi biraz daha daraltarak bir de içeri bakalım...

Dünya dönüşürken devletler ve toplumlar testten geçtikleri gibi ülkemizdeki toplum kesimleri de testten geçiyor. Filistin'deki, savunulamaz vahşetler dolayısıyla kadim dostları, ABD, Avrupa ve İsrail'e açık destek vermekten çekinenler, "7 Ekim saldırısından Hamas sorumlu, Hamas bir terör örgütü" anlamında konuşmalar ya da paylaşımlar yaparak katillere selam çakararak, göz kırparak taraflarını belirlemiş durumdadalar.

“Araplar, bizi arkadan vurdu,” “Filistinliler topraklarını Yahudilere sattılar” iftirası atıp, milletimiz, katillerin ve katilleri destekleyenlerin ürünlerini boykot edince indirim yapan boykotlu markaların mağazalarının önünde kuyruğa girenler, katillere kuyruk olmayı tercih etmişlerdir. Zalime karşı durmanın en zayıf şeklini bile göstermeyenleri, milletimiz, milli hafızasına not etmektedir.

Kürtler, Selahattin’i mi yoksa Mescid-i Aksa’yı işgal edenleri mi destekleyecekler

Son hatırlatmamız da Kürt kardeşlerimize... Kürt kardeşlerimiz, geçmişte, Kudüs’ü, Urfa’yı, Hatay’ı işgal ederek diz boyu kan akıtan Haçlı-Siyonist ittifakının ülkemizdeki aparatlarını mı tercih edecekler yoksa Kudüs’ü ve çevresini tekrar İslam beldeleri ve Dar-üs Selam yapan Selahattin Eyyubi’nin yolunu mu?

Birinci Dünya Savaşı’ndan bir asır sonra şimdi yine aynı cephelerde savaşıyoruz; geçen asırlarda kaybettiklerimizi almak için. Ama emin olunuz bu defa savaş o cephelerle sınırlı olmayacak. Eğer adil bir barış olmazsa şiddet, sınırlı bir coğrafyada kalmayacak, adına uygun şekilde 3. Dünya Savaşı, yerkürenin bütün köşelerini ateş topuna çevirecek...

Büyük bir hesaplaşma olacak. Herkes hazır olsun, herkes tercihini yapsın...

27 Kasım 2023

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Aralık ayının son çeyreğinde kısa aralıklarla çıkan çatışmalarda maalesef 12 kahraman askerimiz taşeron terör örgütünün kurşunlarıyla şehit oldular.

PKK/YPG’nin bu son eyleminin amacı ve niyeti bellidir. Tüm devlet, millet olarak kilitlenmiş ve kenetlenmiş olduğumuz Filistin/Gazze savaşında, Türk devletine, Türk milletine bir mesaj verilerek buradan bizi uzaklaştırıp, enerjimizi, gücümüzü Irak ve Suriye’ye yönlendirmek istemektedirler.

Bu mesajı veren, getiren “postacı” konumundaki görevli terörist örgüt/uşak PKK’dan ziyade, mesajı postaya atan, ABD ve bazı Avrupalı devletler ile onların Ortadoğu’daki devlet görünümlü terör yönetimi İsrail gibi şer odaklarının anlayamadıkları ya da anlayıp test etme ihtiyacı hissettikleri bir şey var. O da Türkiye’nin, artık Türkiye ve Türk milletinden ibaret olmadığıdır.

Türkiye artık coğrafya ve devlet olarak sınırlarını çoktan aşmış olup Asya’dan, Afrika’ya, Afrika’dan, Güney Amerika’ya, Kafkasya’dan, Avrupa’ya kadar her bir noktada küresel bir güç haline gelmiştir. Türkiye, Batıların, içine sığdırmaya çalıştığı “ulus devlet” cenderesinde çıkmış, 2 milyarlık devasa bir ümmet ordusu, kardeşlik gücü, dayanışma ruhu, hedef birlikteliği ile çok farklı bir boyuta yükselmiştir. Türkiye, mazlum milletlerle başlattığı temaslara ve kitlelerin ruhunu coşturan, aksiyon ve atılımlarıyla insanlığın büyük kesimini, ruhen ve bedenen birbirine kenetlemiş, materyalist Batı medeniyetinin pek de anlayamayacağı ve başa çıkılması çok zor büyük bir aktör haline gelmiştir.

Devletimize, milletimize, ülkemize mesaj taşıyan kahpe teröristlere ve mesaj gönderen soykırımcı katil devletlere şunu söylemek isteriz ki; sizler, sınırları ve mevcudiyeti belli olan ama ruhani olarak hiçbir yere sığmayan Filistin’i, Gazze’yi bile seksen gündür, havadan, karadan, denizden aralıksız yağdırdığınız milyonlarca bombalarla bile neden bertaraf edemediğinizi düşünün. Bunun sebeplerini, gerekçelerini oturup bir kez daha tetkik edin. Eğer bu tetkikler sonucunda hakikati bulma noktasına gelerseniz gerçeği de görürsünüz. Böylece bu büyük devlete, bu necip millete, bu masum ve mazlum ümmete niçin bir daha asla dokunamayacağınızı anlar ve silkelenip kendinize gelirsiniz. Aksi takdirde “sizin anlayacağınız dilden” aklınızı başınıza getirecek, hakikati gösterecek bir dünya ortamına hep beraber girmiş oluruz.

Madem, dünyanın çok güçlü ülkelerisiniz, neden kaçak güreşiyorsunuz? Neden vatan hainleri üzerinden yani taşeron kullanarak bu ülkeyi yıkmaya çalışıyorsunuz? Güçlü iseniz çıkın açık açık savaşın bu devletle, bu milletle. Buna cesaret edemezsiniz. Çünkü siz de biliyorsunuz bu iş, görüldüğü gibi değil. Kahpe ayak oyunlarını bırakıp harbiden bir savaşa tutuştunuzda, sizin ne “süperliğinizi” ne de “gücünüz” kalır... Zaten kalmadı ki! Avuç içi kadar Gazze’de bile küçücük Hamas’ın tünellerine girip onu yok edemediniz. 3 aydır masumların üzerine bombalar yağdırdınız ama esir vatandaşlarınızı kurtaramadınız. Salakça yöntemlerle kendi vatandaşlarınızı da öldürüyorsunuz.

İnsanlığı temsil eden hiçbir değeri taşıyorsunuz. Makul bir savaş stratejisine sahip değilsiniz. 7 Ekim’de yediğiniz darbe ile öyle bir şoka girdiniz ki 3 aydır hala kendinize gelemediniz. Kayıtsız şartsız mermi ve coşku veren arkanızdaki katil devletlerin ilanihaye arkanızda duracağını zannediyorsunuz. Dünyada, sahte de olsa var olan “soykırıma uğramış masumlar” imajınız, “dünyanın en katil ve en soykırımcı halkı” imajına dönüştü ve artık tarih boyunca boynunuza takılan bu tasma ile anılacak ve insanlığın “nefret objesi” olarak yeryüzünün her köşesinde itilip kakılacak, kaçmak için fareler gibi delik arayacaksınız.

Yeni doğmuş binlerce bebeği bile bile katlettiniz. Sivil, çocuk, kadın, yaşlı, masum demeden acımasızca, korkakça, kitleler halinde, beyinsizce her yanı bombalıyor, öldürüyor, yıkıyor ve yok ediyorsunuz. Daha doğrusu yok ettiğinizi zannediyorsunuz. Gazze’de 20 bin insanı şehit ettiniz ama dünya haritasında Filistin’in yerini dahi bilmeyen Müslüm/gayrimüslim milyarlarca insanı Hamas yaptınız. Filistin topraklarında dahi dalgalanmasına mani olduğunuz Filistin bayrakları artık sizi destekleyen ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika dahil yerkürenin her köşesinde ve hatta Filistinli olmayan Müslümanlar, Hristiyanlar, sağduyulu Yahudiler ve vicdanını kaybetmemiş milyarlarca insan tarafından özgürce dalgalandırılıyor.

Öldürerek, yakarak, bombalayarak, yıkarak, soykırım yaparak kazanacağınızı mı zannediyorsunuz..? Savaş böyle kazanılsaydı ABD ve yanındakiler Afganistan’da kazanırdı. Savaş böyle kazanılsaydı Irak’ta kazanırlardı.

Onlar çoktan kaybettiler. İsrail de kaybetti. Şimdiden ilan ediyoruz: İsrail kesinlikle kaybetti. İsrail, kendisine silah, bomba, para ve coşku veren bazı devletlerin kendisini desteklediğini zannediyor. Bu devletler, Tel Aviv’e verdikleri bu sınırsız destek ile İsrail’i ve Yahudileri Müslümanların ve vicdanını kaybetmemiş toplumların nefret objesine dönüştürdü. ABD ve Avrupa, bu nefreti büyüterek aslında 1930’larda Hitler Almanya’sının Yahudilere yaptığını bu defa

Müslümanların Yahudilere yapmasını, Hitler soykırımı ile kurtulamadıkları Yahudilerden bu defa Müslümanların eliyle kurtulmak istiyor.

Son kahpe saldırılarla da 12 kahraman askerimizi şehit ettiniz ama milyonlarca insanımızı komando ruhuyla, mücahit ruhuyla savaşçı yapıp kendinize bir kez daha düşman ettiniz. Nefreti katmerlediniz. Hadi bakalım devam edin, biraz daha gayret edin. Gayret sizden SONUÇ hiç şüphesiz ALLAH'tandır. Görelim dünya kaç bucakmış, görelim, savaş nasıl kazanılıyormuş...

Durduğunuz yere ve baktığınız açıya göre aynı olayı farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki biz olup bitenleri nasıl görüyoruz? Dünyada çok büyük değişimler ve güç kaymaları yaşanıyor. Dünyanın geri kalan kısmını daha sonraki bir yazıya bırakıp Batı Dünyasının bu değişimden nasıl etkilenebileceğine odaklanacak olursak neler söyleyebiliriz.

Siyasi liderlerin, düşünce kuruluşlarının ve çeşitli aktörlerin yakın tarihteki, tespitlerini kısa kısa hatırlayalım.

Dönemin ABD Başkanı Hüseyin Barack Obama, 2014'ün Kasım ayında **"Eğer global ekonomi, kendileriyle ilgilenilmediğini düşünen insanları dikkate almaz ve eşitsizlik daha da büyürse sanayileşmiş ülkelerdeki bölünmelerin daha da artmasına tanık olacağız"** diyerek önemli bir küresel gerçeği ifade etmişti.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, **aynı günlerde "Tüm bunlar AB ve ABD yüzünden oldu. Bugün, bundan daha ağır bir tehlike söz konusu. Türkiye'de (2014 itibariyle) tam 2 milyon 400 bin sığınmacı var. Türkiye ile dostluk ilişkimizi sürdürmezsek ve bu ülke sınır kapılarını açarsa tüm bu sığınmacılar Avrupa'ya gelecek"** diye konuştu. Berlusconi, **"Türkiye ile ilişkilerin kesilmesine karar verilirse, sınır kapılarını açabilir"** diye de uyarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o sene, İSEDAK toplantısında İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, her geçen gün Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına bir kere daha dikkat çekerek şöyle demişti. **"Bunları yakın takibe almak lazım. Oyun yine İslam ülkeleri üzerinden. Her geçen gün Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor. Camilerimizi yakıyorlar... Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldırıyorlar. Tüm bunlar Avrupa'da Batı'da oluyor. Artık sesimizi ve tepkimizi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü biz tepkimizi ortaya koymazsak bu tavrın sahipleri daha fazla cesaret bulacaktır. Esasen bugün dünya siyasetini meşgul eden, gündemi esir alan krizlerin neredeyse tamamı İslam ülkelerinde vuku buluyor. Müslümanlar olarak adeta dünyanın yükünü bizler omuzlarımızda taşıyoruz. Batılı ülkelerin kendi çıkmazlarını, kendi bunalımlarını İslam dünyası ve Müslümanlar üzerine yansıtarak perdelemesine daha fazla tahammül edemeyiz... Biz haksızlıkları yüzlerine vurmazsak, korkarım ki bunların pervasızlıkları daha da artacaktır. Biz sessiz kalırsak, Batılı ülkeler için El-Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri kötü, ama**

şuan için onlara zarar vermeyen PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi yapılar iyi olmaya devam edecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin özünü anlatan esas cümleyi ise o sene konuşma yaptığı Pakistan Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda söyledi. **“Bizi parçalıyorlar, İslam çatısı altında birleşerek yarınlara yürümeye mecburuz.”**

Fransa eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande 7 Ocak 2015'te yapılan Charlie Hepdo saldırısından sonra açık bir itirafta bulunarak **“Terörü biz yarattık. Terörü kendi toplumlarımız yarattı. IŞİD bünyesindeki 35-40 bin savaşçının 10 bini Suriye ve Irak dışından gelenlerden oluşuyor”** demişti.

ABD öncülüğündeki Haçlı dünyası hasım gördüğü zayıf devletlere NATO kimliği altında savaş açarak, bu Haçlı savaşına bir **“uluslararası müdahale”** süsü verip görünürde **“meşruiyet”** sağladı. Askeri ve toplumsal olarak güçlü ülkelere ise mertçe savaş açmayı göze alamadıkları için kendi elleriyle kurdukları **“terör örgütü”** görünümlü **“taşeron ordularla”** saldırıyor. FETÖ, PKK, DHKP-C, Boko Haram ve benzeri **“terör örgütleri”** aslında ABD, Avrupa ve İsrail'in **“taşeron illegal ordularıdır.”** ABD'nin, Kongre kararıyla PKK'ya, yıllardır on binlerce TIR silah vermesi, artık bu gerçeğin, gizlenemez belgesidir. Aslında bu durum bile tek başına ABD ve Avrupa'nın ahlaken, siyasi, askeri ve ekonomik yönden çökmekte olduğunun ilanidir.

ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2017'nin Temmuz ayında yayınladığı rapor, bu hakikate işaret ederek Dünyadaki ABD hegemonyasının hızla çöktüğü uyarısında bulunuyordu. Bu rapor, **“ABD çıkarları karşısında hızla büyüyen tehditler olarak tanımlanan Rusya ve Çin gibi büyük rakiplerden değil, aynı zamanda Arap Baharı tarzı olayların artan riskinden de kaynaklanıyor”** diyerek, Batıda başlayabilecek **“iç savaş”**a işaret ediyordu. Pentagon raporu, ısrarla **“Batının stratejik üstünlüğünü kaybettiğine”** dikkat çekiyordu.

Aynı günlerde İsrail'in Mescid-i Aksa ile ilgili pervasızlıkları konusunda konuşan BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ise **“Hiç kimse bu yaşananların yerel olaylar olduğu hatasına kapılmasın. Olaylar birkaç yüz metrekare alanda yaşansa da bütün dünyada milyonları etkiliyor. Yaşananlar duvarın ötesinde, İsrail ve Filistin'in ötesinde ve Ortadoğu'nun ötesinde felakete neden olabilir”** uyarısı yapmıştı.

Aynı günlerde İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de, **“Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemleri konusunda yapılan taktiksel değişikliklerin işleri daha da kötüleştirdiğini ve İsrail'in bunu sonlandırması gerektiğini”** belirtmişti. Livni, İsrail

Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Filistinlilerle olan çatışmamız ile Ürdün ve diğer Sünni uluslarla yaptığımız işbirliğini, Müslümanları İsrail devletine karşı birleştirecek bir etkinliğe dönüştürmenin bir adım ötesindeyiz" dedikten sonra "İsrail'in Müslüman dünyayla dini bir savaşın kıyısında olduğu" ikazında bulunmuştu.

Bu gelişmelerden sonra İsrail hükümeti, Mescid-i Aksa'daki abluka konusunda geri adımlar atmış ve İsrail'in Siyonist Başbakanı Binyamin Netanyahu çok dikkat çekici şu açıklamayı yapmıştı: "Ben de toplumun hisleriyle aynı yerde duruyorum. Duyguları anlıyorum, Mescid-i Aksa girişindeki güvenlik önlemlerini kaldırma kararımız zordu. Ancak İsrail'in güvenliğinin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan bir Başbakan olarak, kararları sakın ve bilinçli biçimde almak zorundayım. Ben kararlarımı büyük fotoğrafa bakarak, kamuoyunun bilgisi dışında, açıklayamayacağım zorluklar ve tehditleri değerlendirerek alıyorum." Demek ki Tel Aviv, o güne dek hiç görmediği bazı şeyleri yani "Büyük Fotoğrafı" görmüştü.

Bütün bu mantıklı raporlar, ciddi tespitler ve uyarılara rağmen Batı dünyasının geldiği nokta kendileri açısından tam bir felaket. Özellikle 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı sonrasında ABD ve Avrupa'nın merkezini oluşturan devletler korkunç bir akıl tutulması içindeler. Akılsız, tutarsız, mantıksızlar ve bir nevi intihar eylemi yapıyorlar. Yukardan aşağı sıralanan ciddi uyarıları hiç dikkate almadan devam ediyorlar. Anlıyoruz ki Batı Alemi, kaht-ı rical içinde.

Washington'un "müttefik" dediği ülkeler, Amerikan hükümetlerinin azgınlığı ve saldırganlığı yüzünden en büyük ABD düşmanı haline geldiler. Pew Research Center 6 sene önce büyük bir araştırmada, dünya üzerinde ABD'yi en büyük düşman olarak gören ülkenin % 72 ile Türkiye olduğu ortaya çıkmıştı. Şu işe bakın ki, söz konusu rapora göre, ABD'yi en büyük düşman olarak gören listedeki ilk dört sırayı ABD'nin "müttefiki" olan ülkeler oluşturuyordu. Güney Kore'nin % 70'i, Japonya'nın ise % 62'si en büyük düşman olarak ABD'yi görüyordu... Meksika ve Kanada halkına göre, sınır komşusu ABD, Rusya ve Çin'den daha tehlikeli. ABD'yi dost gören iki ülke ise Polonya ve İsrail. 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan itibaren, 2023 sonuna kadar Filistin konusunda yapılan BM oylamalarında devletlerin kararlarına dikkat edilecek olursa ABD ve İsrail'in hızlı ve dramatik biçimde nasıl da eridikleri görülecektir.

Birleşik Devletler, siyasi, askeri ve bürokratik kadrolar çapsiz, kabiliyetsiz ve tutarsız kişilerle dolu. Eski başkan Trump durum karşısında, "Beyaz Saray gerçek bir çöplük" demekten kendini alamamıştı. Şimdi yani Joe Biden zamanında vaziyet çok daha kötü. ABD ve Avrupa hızla yalnızlaşıyor, zayıflıyor. Ama bunu örtbas etmek

için kaba kuvvete daha çok ağırlık veriyor ve hoyratlaşıyor. Bu durum korkunun ve endişenin yansımasıdır. Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın geri kalanı ise hızla birleşiyor.

2024'te öncelikle İsrail, ABD ve Avrupa ülkelerinde ciddi iç karışıklıklar, siyasi ve toplumsal kaos bekleniyor. 2010'dan itibaren konuştuğumuz Arap Baharı'nın, "Avrupa Baharı" ve "ABD Baharı" olarak o coğrafyalara da yayılması kaçınılmaz görünüyor. Batı ülkelerinin böyle bir gelişmenin altından kalkabilmesi mümkün değil.

Batı, mukadder sona doğru hızla yuvarlanıyor.

Müslüman olmakla, Türk olmakla iftihar etmek, Türkçülük yapmak, İslami sakal uzatmak, takke giymek, başörtülü tesettür kıyafetleri giymek ama Yahudi tezlerini savunmak, "yılbaşı" diyerek "Noel kutlamak," İslam'ı demokrasiye, Kur'an'ı, sürekli değişmekte olan "bilim"e uydurmaya kalkışmak. Müslüman olduğunu söylemeye utanmak. "Müslümanım" demek ama Müslüman olmanın esasını oluşturan "Kelime-i Tevhid"İN yazılı olduğu bayraktan rahatsız olmak hatta nefret etmek. Şapkasında, kıyafetinde ABD, İngiliz bayrağı taşımayı bir gurur vesilesi görmek. Daha bir asır evvel ülkemizi işgal ederek coğrafyamızı paramparça eden İngiliz, Fransız ve devletimizi yıkmaya çalışan Amerikalıyı dost kabul edip, bunlar ülkemize saldırırken bizimle aynı cephede savaşan, şehit olan Arabı, düşman görmek ve küçümsemek. "Benim annem de başörtülüydü," "dedem de hacıydı" savunması yapıp, İslam'a saldırmak. Çağdaşlık, medeniyet kılıfıyla Hristiyan gibi yaşamak...

Böyle bir toplumda, kanun olsa bile ahlak olmaz. Ahlak olmayan yerde de kural olmaz. Kurlsızlık ise kargaşa ve çatışma üretir. Bu da, maddi-manevi gelişmeye, kalkınmaya manidir.

Ne yazık ki toplumda bu sorunlar yaşanıyor. Doyumsuzluk, hazımsızlık, helal-haram fark etmeksizin zengin olma hırsı, koltuk-makam ihtirasları. Tembellik, kolaycılık, zorbalık. Söylem olarak savunmakla birlikte milli ve İslami değerlerden fiilen uzaklaşma... Değerlerin, kavramların içinin boşaltılması, helal-haram hassasiyetinin zayıflaması... Kısacası toplumsal yozlaşma ve çürüme... Ne yazık ki bu haldeyiz.

Peki bu hale nasıl geldik?

Bunun dahili ve harici bir çok sebebi olmakla birlikte, aşağıdaki paragraflar çok önemli şeyler anlatıyor bize.

Rahip Samuel Zwemer, 1935'te Kudüs'te düzenlenen Misyonerlik Konferansı'nda, Müslümanlara dair misyonerlik çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiğini anlatırken, orada bulunan misyonerlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Sizden Müslümanlar'ı Hristiyan yapmanızı istemiyoruz. Sizin asıl göreviniz Müslümanlar'ı İslam dininden çıkarmak değildir.

Doğumlarından ölümlerine kadar haç takmasınlar, Kiliseye gitmesinler, vaftiz olmasınlar ama Hıristiyan gibi yaşasınlar. Bunu çağdaşlık adı altında yapın. Allah'ı ve Peygamber'i tanımayan bir nesil büyük işlerle ideallerle uğraşmaz; idealsiz, mefkûresiz yaşarlar. Rahatı, tembelliği parayı ve nefislerini sever; arzu ve şehvetlerini tatmin için uğraşırlar. Müslümanlar'ı vaftiz etmek için boş yere çabalayıp durmayalım. Başka yollar, başka çareler deneyelim. İslam memleketlerinde girişeceğimiz faaliyetlerde onlara, Hıristiyan adetlerini, Hıristiyan bayramlarını, Hıristiyan kültürünü, Hıristiyan ahlakını aşılalım."

"Bir Müslüman'ın doğumundan ölümüne kadar kimliğinde Müslüman yazabilir, fakat bir Hıristiyan gibi yaşayarak cami önündeki teneşire yatmalıdır. Kiliseye gelmesine gerek yok, varsın camiye gitsin." Çok acı ama maalesef vaziyet böyle.

İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee, bir röportajında, daha sonra mizah dergilerine de mevzu olacak şekilde "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı" nı şöyle tanımlıyor. Türk kimdir? "Türk vatandaşı İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemelerine göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve sadece İslam hukukuna göre gömülen kişidir."

Bu sözler çok çarpıcı tespitlerdir.

Bütün bunlar, "medenileşme" kılıfı altında oldu. Ama medeniyet bu değil. Kişi, kendi kimliğine saygı duymuyorsa hiç kimse ona saygı duymaz.

Ne yazık ki zihinlerimiz öyle bir işgal altında ki işgal kuvvetlerinin beynimizde olduğunun şuurunda bile değiliz. Düşmanlarımızın idealleri uğruna dostlarımıza ve atalarımıza saldırabiliyor kendi dinimize hakaret edebiliyor. Bu konuda uyarıları ise "geri kafalı" olmakla, "komplocu" olmakla, "dünyayı tanımayan" olmakla itham ediyoruz.

Son 20 yıldır ülke ve millet olarak gerçekten büyük işler yaptık. Vesayet odaklarını dağıttık. Ülkemizi özgürleştirdik. Devletimizin bağımsızlığını sağladık. Sanayide teknolojiye iftihar edilecek mesafeler aldık. Devasa barajlar, harika yollar, muhteşem binalar inşa ettik. Ama toplumsal zihin hala ciddi bir işgal altında ve bu işgal pek de zayıflamıyor. Aksine bazı konuları, "nasıl olsa hallettik" rehaveti dolayısıyla alttan alta daha da artıyor.

Hükümet olarak, devlet olarak geç kalmadan, hızlı, önemli, tutarlı ve esaslı adımlar atmamız. Bu konuda da bir devrime ihtiyaç var. Eğer bunu yapamaz isek maddi konularda elde ettiğimiz terakki ve üstünlükler boşa gidebilir. Çünkü bir noktadan sonra üstün teknolojiler, devasa sanayiler, ölüm kusan silahlar, sınırsız para veya

milyonlarca askerinizin olması pek de işe yaramıyor. Elde ettiğiniz gelişmeleri gönül rahatlığı ile emanet edeceğiniz nesiller olmazsa her şey kaybolabilir.

Esas güç, sayılardaki çokluk veya maddi üstünlükte değil, ahlaki ve manevi üstünlüktedir. Tarihte defalarca olduğu gibi, azın, çoğu yendiği, zayıfın güçlüyü devirdiği, imanın, küfre meydan okuduğu ve zafer kazandığı örnekler yine tecelli ediyor. Bir örgüt olan Taliban'ın zalim süper devletlerden oluşan koalisyonu mağlup ederek ülkesinden kovduğu, bir avuç imanlı topluluğun, küçücük Gazze'yi süper güçlere mezar haline getirdiği günlerden geçiyoruz.

Manevi gücü zayıf olanlar, maddi olarak büyüdüğünde korkunç bir zalim olabiliyor. Fert, aile, millet, hükümet ve devlet olarak manevi bir seferberliğe ihtiyacımız var. Daha fazla geç olmadan...

Küresel gündem, MOSSAD casusu Jeffrey Edward Epstein'in Dünyanın önde gelen etkili isimlerini İsrail lehine yönlendirmek üzere kurduğu iğrenç seks tuzağının ifşası neticesinde ortaya dökülen haberler ve yayınlanan isim listeleri ile çalkalanıyor.

Bunu, "pedofili" olarak ifade edenler de var. Fakat pedofili olarak göstermek son derece yanlış. Çünkü "Pedofili" veya "sübyancılık," "Yetişkin yaştaki bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık" olarak tanımlanıyor. Yani pedofili, bir çeşit hastalık. Fakat MOSSAD elemanı Jeffrey Epstein'in yaptığı iğrençlik, pedofiliyi çok çok aşan bir suç. Dolayısıyla bu suç, gayri iradi gelişen bir hastalık mazereti ile kesinlikle izah edilemez. O sebeple konuyu anlatırken kullanılan kelimeler ve kavramlar doğru seçilmelidir. MOSSAD'ın yani İsrail'in yaptığı eylem, dünyadaki etkili isimleri Tel Aviv, Yahudilik veya Siyonizm'in hizmetinde kullanmak için tuzağa düşürülen, uçkuruna düşkün kişilerin suç ve günah işlerken yine MOSSAD tarafından çekilmiş olan fotoğraf ve videoları, tehdit ve şantaj silahına dönüştürerek o şahısların gücünü ve etkisini yönetmek ve yönlendirmektir. Yani "pedofili" olarak ifade edilecek şahsi bir suç değil, "örgütlü/kurumsal olarak organize edilen kolektif bir suçtur. Tıpkı soykırım suçu gibi.

Bu suçla ilgili olarak, 2019'da cezaevinde öldü-rüldü-ğü için mahkeme dosyası bilinçli şekilde kapattırılarak sadece bu dosya kapatılmadı. Epstein'in gizli-kirli bağlantıları da kapatılmaya çalışıldı.

Jeffrey Edward Epstein kimdir?

Jeffrey Epstein, 1953'te ABD/Brooklyn, NYC'de, Yahudi bir ailenin oğlu olarak doğdu. Annesi Pauline bir okulda hizmetçi olarak çalışıyordu. Babası Seymour Epstein New York'taki parklarda çalışan sıradan bahçıvandı. Jeffrey ise bir öğretmendi. Peki böyle bir aileden gelip böyle bir meslekle nasıl dünya çapında milyarder oldu! Bu güne kadar hiç kimse buna ikna edici bir cevap verebilmiş değil.

Jeffrey Epstein, sıradan bir sapık değil, sapıklığı, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD adına görev olarak icra eden nitelikli bir casustu. Bu kimliğini gizlemek için ise kendi adına kurduğu vakıflar aracılığıyla birçok üniversite ve araştırma merkezleri gibi kurumlara "hayır" görüntüsü ile bağışlar yapan bir istihbarat görevlisiydi.

Epstein, 2008'de biri 18 yaşından küçük iki genç kıza fuhuş amaçlı istismardan suçlu bulundu. Tartışmalı bir anlaşma sonucu 13 ay hapis cezasına çarptırılarak farklı bir şekilde kısa yoldan kurtarılıp esas görevi ve büyük pislik örtülmüş oldu. Ancak 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle tekrar tutuklandı. Tutuklandıktan sadece birkaç gün sonra 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde ölü olarak bulundu!

Yıllardır Epstein hakkında haberlere imza atan Amerikalı soruşturmacı gazeteci Julie K. Brown, "Ne FBI ne ABD Adalet Bakanlığı beni Epstein'in intihar ettiğine ikna etmedi. Neden mahkemeye çıkmadan pes etsin ki?" diye soruyor. Brown, bununla birlikte bir dizi başka karanlık ayrıntıya dikkat çekiyor: Epstein'in ölmeden evvel boynundaki üç kemiğin kırılması ve onu hapishane hücrelerinde gözetlemesi gereken iki gardiyanın gizemli bir şekilde uykuya dalması gibi...

Epstein'in kendisi gibi Yahudi olan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, Birleşik Krallık medya ve yayıncılık devlerinden Robert Maxwell'in kızıydı. Robert Maxwell de Epstein gibi MOSSAD casusu idi. Hatta Jeffrey Epstein'ı MOSSAD'la tanıştırap onun bağlantısını kuran kişinin Robert Maxwell olduğuna dair ciddi itiraflar var.

Robert Maxwell kimdir?

Ian Robert Maxwell, 10 Haziran 1923'te Çekoslovakya'da fakir bir Ortodoks Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Robert Maxwell, Nazi işgalinden kaçtıktan sonra genel olarak Yahudilerin stratejik sektörlerden biri olarak görerek ilgi duydukları medya sektörüne girdi. Pergamon Press'i büyük bir akademik yayıncıya dönüştürdü. Diğer yayıncılık şirketlerinin yanı sıra British Printing Corporation, Mirror Group Newspapers ve Macmillan Publishers'i arka arkaya satın aldı. Ama sadece medyada yer edinmedi, finans işlerinin yanı sıra siyasete de girdi, parlamenter oldu, tarihin en büyük dolandırıcılarından birine dönüştü.

Seneler sonra 2 milyar dolar değerindeki krediyi temerrüde düşürüp, kaçınılmaz iflasıyla yüzleşmeyi reddecek, şirketinin emeklilik fonundan milyonlarca sterlin yağmalayacak hatta kendi personelinin emekli maaşlarından çalacaktı.

1991 yılında, yatından denize düştüğü/atıldığı anlaşılan cesedi Atlantik Okyanusu'nda bulundu. MOSSAD'ın suikast timinin, yatta etkisiz hale getirdiği Maxwell'in ensesine boyun damarından hava enjekte ettiği, sonra da Atlantik sularına attığı ifade ediliyor. Maxwell'in cesedine otopsi yapan İspanyol yetkililer, "Geniş otopsi için Maxwell'in cesedini Madrid'e göndermek istedik. Ancak İsraili yetkililer buna izin vermedi. Bu çok ilginç" diyerek, imalı açıklamada bulunmuşlardı.

Çünkü MOSSAD, cinayetin örtülü kalmasını istiyordu.

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour M. Hersh, 'The Sampson's Option' adlı kitapta Robert Maxwell'in MOSSAD ajanı olduğunu açıkladı. Suiksatten bir süre önce yapılan bu açıklama, MOSSAD tarafından da yalanlanmamıştı.

Epstein meselesi nedir ve ne değildir?

Jeffrey Epstein konusu ilk gündeme geldiği 2007-2008'den bu günlere genel olarak magazin camiasına, jet sosyeteye dair sapık/fantastik bir mesele olarak tartışıldı. Böylece tam manasıyla üstü örtülemeyen bu çok önemli olay, magazin medyasının günlük tüketiminde bir mevzuya indirgendi ve büyük resim ustaca gizlendi.

Epstein konusu sapık/fantastik bir magazin olayı değil uluslararası bir güvenlik ve strateji konusudur. Hatta ilerleyen süreçlerde şunu herkes daha iyi anlayacak ki Epstein konusu ABD gibi birçok ülke için "milli güvenlik" meselesi ve hatta "beka" sorunudur.

İsrail, MOSSAD vasıtasıyla kurdurduğu tuzakla, dünyanın en etkili siyasetçilerini, devlet adamlarını, iş insanlarını, medya devlerini, bazı komutanları, büyük istihbarat servislerinin başındakileri, işleriyle ve şöhretleriyle dünyada etkili olan sanat ve spor camiasının aktörlerini avucunun içine almıştır. Kişileri tuzağa düşürerek kaydettiği fotoğraflar ve videoları tehdit ve şantaj amaçlı kullanarak İsrail, Yahudilik ve Siyonizm emellerine hizmet ettirmektedir.

Tuzağa düşürülen önemli isimlerin küçük bir kısmı deşifre edildi. Uçkurundan yakalanıp İsrail'in kölesi haline getirilen bazı isimler şöyle: ABD eski başkanları Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, CIA direktörü William Burns, dünyanın en etkili iş adamlarından Bill Gates, eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak...

Ari Ben-Menashe, ABD'de silah ticareti suçlamasıyla tutuklanmış, 1990'da jüri, onun İsrail devleti adına hareket ettiğini kabul ettikten sonra beraat etmişti. İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, Epstein'in MOSSAD casusu olduğunu açıkladı.

Ben-Menashe, sadece Epstein'in değil Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in de İsrail ajanı olduğunu söylüyor. Ben-Menashe bu ifşaatlara, "Epstein: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz" adlı kitabında yer veriyor. Ben-Menashe, Epstein'in MOSSAD'la Ghislaine Maxwell'in yine İsrail ajanı olan babası Robert Maxwell tarafından tanıştırıldığını belirtiyor.

Soykırım suçlamasında İsrail'i, Epstein dosyasındaki şaibeli avukat savunuyor!

Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı açılan soykırım davasında İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nda temsil etmek üzere Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz seçildi.

Prof. Alan Dershowitz'ın adı 3 Ocak 2024'te mühürlenmiş Epstein belgelerinin ilk diliminde geçiyor. Belgelerden birinde "Epstein'in o zamanlar reşit olmayan Jane Doe'ü cinsel ilişkiye girmeye zorladığı güçlü kişilerden biri, Epstein'in yakın arkadaşı ve tanınmış ceza savunma avukatı eski Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz'di" deniyor. Lahey'deki mahkemede soykırımcı Netanyahu'yu, sapıklıkla suçlanan bu hukukçu savunacak.

Hatta başka cinsel taciz iddialarının tanığı olduğu iddiaları üzerine Dershowitz kendini şöyle savunuyor: "Peki ya Hamas? Ben bir Yahudi olarak mağdurum. Epstein listesindeki isimlerin açıklanmasını sert bir şekilde talep eden tüm radikal feministlerin bir listesini istiyorum. Onlardan kaç tanesi aslında Hamas'ı kınamış?!" Yani suçlamayı tam olarak reddetmiyor. Hamas'ı hedef gösteriyor.

Kardeşi Mark, abisinin intihar etmediğini, ABD tarafından öldürüldüğünü söyledi

Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, abisinin intihar etmediğini, devlet (ABD) tarafından susturulduğunu iddia ediyor. Mark, kardeşinin 2016 başkanlık seçimlerini iptal edebilecek güce sahip olduğunu, dönemin ABD bakan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump hakkında çok gizli şeyleri bildiğini iddia etmişti.

Sinagogların altındaki gizli tünellerde ne yapılıyor?

ABD'nin New York kentinin Crown Heights semtindeki "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan kanlı yataklar ve bebek puseti gibi malzemeler, o karanlık tünellerde korkunç şeylerin yapıldığını gösteriyor. Organ kaçakçılığı, fuhuş ve pedofili gibi kan donduran konular. Bu konuyla ilgili çok sayıda haham ve Hasidik Yahudi gözaltına alındı. ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altında kaçak tüneller bulunması sonrası Rusya'nın başkenti Moskova'dan da aynı görüntüler geldi. Moskova'daki bir sinagogun altında da gizemli bir tünel olduğu ortaya çıktı.

Bu tünellerle ilgili korkunç iddialar var. İbadethane örtüsü altında, çocuk istismarı, organ operasyonları ve çocukların kurban edilmesi gibi bir takım şeytani ritüeller. Bu karanlık dehlizler, Avrupa ve Amerika'da kaybolan on binlerce çocuğun akıbetleri ve kaybolma sebepleri hakkında merak edilen gerçekleri aydınlatılabilir.

Epstein silahı ve sinagog tünelleri kimi vuracak?

İfade etmeye çalıştığımız gibi Epstein olayı kesinlikle bir MOSSAD tuzağı ve İsrail operasyonudur. Dünyanın etkili isimlerini İsrail lehine yönlendirme şantajı ve yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu tuzak, İsrail'in elinde bu güne kadar Tel Aviv'e büyük avantaj sağlayan nükleerden daha etkili bir silah olarak başarıyla kullanılmıştır. Fakat 7 Ekim Aksa Tufanı taarruzuyla birlikte durum tersine dönmüş İsrail'in elindeki dünya çapında kullandığı "algı" silahı başta olmak üzere Epstein silahı da İsrail'in elinden alınmıştır.

İsrail'in kullandığı silahın namlusu şimdi İsrail'i dönmüştür. Epstein silahı İsrail'in elinde patlatılmıştır. Epstein, İsrail'i de Yahudileri de Siyonizm'i de vurdu ve vurmaya da devam ediyor.

ABD ve Rusya'da ortaya çıkarılan utanç koridorları yani sinagogların altına kazılmış tüneller, Epstein kadar etkili sonuçlar doğuracak ve İsrail ve destekçileri kimsenin yüzüne bakamaz hale geleceklerdir. Başka ülkelerdeki havralarda ve Yahudilere ait mekanlarda da benzer tüneller ve rezillikler ortaya çıkabilir. Gazze'de işlenen insanlık suçu, soykırım, boşalan Epstein lağımı ve havralardaki korkunç tünellerin göstereceği gerçekler, tüm Siyonist, Yahudi, Musevi topluluklarını da şaibe altında bırakmıştır. İsrail ve Siyonizm, bütün dünyada insanlığın hatta vicdanlı Yahudilerin bile lanetlediği bir örgüte dönüşmüştür.

İlerleyen süreçte yeni dosyalar açıldıkça ve yeni ifşaatlar oldukça bu iğrenç tezgahların genişliği, derinliği ve etkisi daha iyi görülecektir. Bütün bunlar aydınlandıkça, Türkiye, Adnan Oktar meselesini ve FETÖ'nün bu güne kadar üzerinde fazla durulmayan kirli iş ve ilişkilerini daha iyi anlayacaktır. Epstein ve sinagog tünellerini temize çıkarmak için sosyal medyadan yoğun çaba gösteren FETÖ'cülerin neden telaşlandıklarını da önümüzdeki süreçte ifşa olacak Epstein listeleriyle belki anlarız.

7 Ekim Aksa Tufanı, sadece Gazze'yi değil bütün Filistin topraklarını hürriyetine kavuşturacaktır. Beraberinde 2 milyarı aşan Müslümanları özgürleştirecektir. Ama sadece bundan ibaret değil..! Düşürüldüğü tuzak nedeniyle şantajlara teslim olarak İsrail'in elinde, 5 yaşındaki çocuk tarafından burnuna ip takılarak oynatılan "Sirk Ayısı"na dönüştürülmüş liderlerden kurtaracağı için Batılı ülkelerin halklarını da hürriyetine kavuşturacaktır.

Kısacası İsrail, 4 aydır Gazze'de, Hamas'ın tünellerine girmeyi başaramadı. Ama Hamas, dünyanın her yerinde İsrail'in inlerine giriyor. Bu da gösteriyor ki Hamas, Hamas'tan ibaret değil.

Bu savaşı İsrail'in kazanma ihtimali yok. Fakat kaybedince sadece İsrail kaybetmeyecek. Arkasındaki bütün güçler de kaybedecek. Siyonizm yıkılınca, arkasındaki güçler de yıkılacak.

Az kaldı...

26 Şubat 2024

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Michael von der Schulenburg, 20 Şubat 2023 ve bir sene sonra 13 Şubat 2024 tarihli değerlendirmelerinde ABD, AB ve Ukrayna konularında çok çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Ne dediklerine geçmeden önce kısaca onun profiline bakalım.

Michael von der Schulenburg kimdir?

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Michael von der Schulenburg, 1969'da Doğu Almanya'dan kaçtı, Berlin, Londra ve Paris'te eğitim gördü ve 34 yılı aşkın bir süre Birleşmiş Milletler ve AGİT için "savaş veya iç silahlı çatışmalar" yaşanan birçok ülkede çalıştı. Çalıştığı ülkeler, genellikle kırılğan hükümetlerin ve/veya silahlı devlet dışı aktörlerin yer aldığı yerlerdi. Bunlar arasında Haiti, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Sierra Leone'deki uzun vadeli görevler ile Suriye, Balkanlar, Somali, Sahel ve Orta Asya'daki daha kısa görevler yer alıyordu. 2017 yılında AUP adlı 'Barışı İnşa Etmek – Ulus-Devleti Kurtarmak ve Birleşmiş Milletleri Kurtarmak Üzerine' kitabını yayınladı.

Schulenburg, 20 Şubat 2023 tarihli makalesinde(1) çok önemli ve orijinal tespitlerde bulunuyor. BM'deki geçmişi ve konu hakkındaki önemli uzmanlığı göz önüne alındığında söylediklerini özellikle ciddiye almak gerekir. Schulenburg, "Batı'nın, tüm barış çabalarına rağmen, Ukrayna'ya ne pahasına olursa olsun askeri destek vermesi konusunda BM Şartını ihlal ettiğini" söylüyor. Yani bu iddia, aslında Batılı ülkelerin suç işlediği anlamına geliyor.

Onun bu konudaki argümanına gelince:

Şöyle soruyor: "BM Şartı, Batı'ya bu savaşı kendi isteğiyle sürdürme, Rusya'ya karşı askeri zafer arama ve bu gerekçelerle tüm barış çabalarını reddetme hakkını veriyor mu? Kesinlikle hayır!"

"BM Şartı'nın, tüm üye devletler arasında çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik bir anlaşma olduğunu" ve "Şart'ın çatışmaları barışçıl bir şekilde çözme yükümlülüğünün yalnızca savaşları önlemek için değil, aynı zamanda savaşlardan çıkış yollarını bulmak için de mevcut olduğunu" açıklıyor.

Ancak Batı'nın yaptığı bu değil, hatta tam tersi.

Birincisi, "Batı'nın, Rusya'nın [savaştan önce] güvenlik kaygılarını meşru olarak kabul etmeyi reddetmesinin" - yani Rusya'nın "NATO'nun kendi sınırlarına doğru

genişlemesine" ilişkin kaygılarının bizzat BM Şartı'nın ihlali olduğunu yazıyor. Çünkü Batı, çatışmayı barışçıl yollarla çözmeye çalışma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Von der Schulenburg, Angela Merkel ve François Hollande'ın, Minsk II'yi yalnızca Ukrayna'nın askeri takviyesi için gerekli zamanı kazanmak amacıyla kötü niyetle müzakere ettiklerini açıkça itiraf etmelerini özellikle eleştiriyor. Bunun "herhangi bir uluslararası yasanın şok edici bir taklidi" olduğunu yazıyor.

Batı'nın "çatışmaya barışçıl bir çözümü müzakere etmeyi reddetmesinin" aynı zamanda "BM Tüzüğü'nün de ihlali anlamına geldiğini, çünkü bir kez daha, barışın sağlanabileceği savaşımlardan çıkış yollarını bulma yükümlülükleri" olduğunu vurguluyor.

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Schulenburg, her iki taraf da "kapsamlı bir barış anlaşmasının taslağı üzerinde anlaşmayı başarmış" olmasına rağmen, Batılı ülkeler Ukrayna'yı, Mart 2022'de, savaştan sadece bir ay sonra Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaktan vaz geçirecek kadar ileri gittiler" diyor.

NATO ülkeleri Rusya'nın zayıflaması için Ukrayna savaşının uzamasını istedi

Von der Schulenburg'un hatırlattığı gibi, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sonradan sabote edilen İstanbul Barış Konferansı ve barış çabalarının engellenmesi hakkında şunları söylemişti: "Bazı NATO ülkeleri, Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki savaşın devam etmesini istiyordu." "NATO'nun bu barış çabalarını torpillemesinin" bir sonucu olarak, "o zamandan bu yana savaşın neden olduğu birçok kurban ve yıkımın suçunun ağır bir kısmını üstleniyor."

Von der Schulenburg, "Bugün Ukrayna'nın müzakere pozisyonunun Mart 2022'ye göre çok daha kötü olduğuna" vurgu yapıyor. Von der Schulenburg, bu yazısında ABD dış politikasına da ağır eleştiriler getiriyor. "BM Şartı" ve onun "egemen eşitlik" ilkesi, "ABD'nin tek küresel liderlik iddiasıyla" bağdaşmadığı için Washington'un buna uymadığına ve tam tersi hareket ettiğine dikkat çekiyor ve devam ediyor:

ABD, Soğuk Savaş sonrası hep başarısız oldu

"Küresel kural koyucu olarak algılanan rolüyle, ABD Kongre Araştırma Servisi'ne göre ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana diğer ülkelerde 251 askeri müdahale gerçekleştirdi - Gizli CIA operasyonlarını veya vekâlet savaşlarına verilen desteği saymazsak - Bu müdahalelerin tamamı olmasa da çoğunun BM Tüzüğü'nün ihlali olduğu varsayılabilir. Neredeyse tüm vakalarda başarısız oldular ve geriye yalnızca insanların çektiği acı, yıkım ve kaos bıraktılar. Arkalarında işlevsiz hükümetler var, onlardan hiçbir zaman demokrasiler ortaya çıkmadı. Şimdi Ukrayna da benzer bir kaderi mi yaşayacak?"

Batı, Ukrayna'yı Rusya ile anlaşmaya zorlayabilir

13 Şubat 2024'te yayınlanan ve "Ukrayna savaşı beklenmedik bir şekilde sona erebilir" başlığını taşıyan makalesinde(2) ise Michael von der Schulenburg, bu defa 2022'dekinin tam aksine Batının, Ukrayna'yı barış yapmaya zorlayabileceğini belirterek şunları yazdı:

"Cephede çatışmalar devam etse bile Ukrayna'daki son gelişmeler, savaşın Batı'da hiç beklenmedik bir şekilde, Ukrayna-Rusya anlaşmasıyla sonuçlanabileceğini gösteriyor. Bütün bunların nedeni, savaşın artık ön saflarda değil Kiev'de karara bağlanabileceği gerçeğiyle ilgili. Bunun merkezinde, bir zamanlar bir savaş kahramanı olan, giderek Ukrayna'nın geleceğini riske atabilecek askeri bir çözümün yanıtıcı bir savunucusu olarak görülebilecek Başkan Zelensky'nin siyasi olarak hayatta kalması yer alıyor."

Ukrayna'ya ABD ve NATO desteği kesilebilir. Zelensky'nin görevden alınması an meselesi

Schulenburg, Zelensky'nin, Batı'daki desteğinin çoğunu ve bununla birlikte Ukrayna'daki siyasi gücünün önemli bir dayanağını kaybettiğini, onun bir kahraman olarak karşılandığı ve ülkesine büyük mali ve askeri destek topladığı dönemin sona erdiğini ifade ettikten sonra şunu ekliyor. "En önemlisi, bir zamanlar Rusya'ya karşı mücadelenin ana destekçisi olan ABD'nin desteğini kaybetti. Washington'a yaptığı son iki ziyaretin ardından eli boş döndü ve ABD'nin mali ve askeri desteğine devam etmesi giderek daha düşük bir ihtimal haline geliyor. Artık bir yıl önceki NATO'nun devasa silah ve mühimmat teslimatlarından hiçbiri yok ve NATO, onun yeni bir saldırı planı konusunda en iyi ihtimalle şüpheli. Bütün bunlar Zelensky'yi giderek zayıflayan ve yalnızlaşan bir başkan haline getirdi ve onun görevden alınması an meselesi olabilir."

Gazze olayı Ukrayna'yı unutturdu

Schulenburg, NATO ve Avrupa Birliği'nin, içi boş vaatlerle Ukrayna halkını aldattığını dile getiriyor ve şunları yazıyor. "Ukraynalılar, şimdiye kadar "Sizi, savaş ne kadar sürerse destekleyeceğiz" sözünün hiçbir zaman ciddiye alınmadığını, Ukrayna'nın geri kalan kısmının asla NATO üyesi olamayacağını ve von der Leyen'in Ukrayna'nın AB üyeliğini hızlandırma vadinin hiçbir zaman ciddiye alınmadığını anlamış olmalı. Çünkü sadece boş vaatlerdi. Ukraynalılar ayrıca, siyasi açıdan felçli olan ve akıl sağlığıyla ilgili soruların kafasında asılı kalan Başkan Biden'dan artık fazla bir destek beklenmemesi gerektiğini de bilecekler. Ayrıca ABD ve İsrail için Gazze savaşının ve Orta Doğu'daki genel istikrarın Ukrayna'nın kaderinden çok daha önemli olduğunu anlamış olacaklar. Ve Ukraynalılar, ABD'nin bir sonraki

başkanının, Ukrayna'yı göz ardı ederek Rusya ile siyasi bir anlaşmaya varabilecek Donald Trump olabileceğinin giderek daha muhtemel olduğunun farkına varacaklar. Ve tüm bunların içinde, AB'nin tekrar tekrar yaptığı dayanışma açıklamaları, büyük sözler dışında çok az şey ifade ediyor.”

Yeni hükümet Rusya ile anlaşabilir

Schulenburg, genelkurmay başkanının görevden alınmasının Ukrayna'da ciddi rahatsızlıklara yol açtığına dikkat çektikten sonra mevcut hükümetin görevden alınabileceğine ve gelecek hükümetin, Rusya ile anlaşmaya çalışabileceğine değiniyor. Hatta Rus ve Ukrayna askerleri arasında temasın devam ettiğine dolayısıyla anlaşma konusunda şu anda bile gizli görüşmelerin yapılıyor olabileceğine vurgu yapıyor...

Rus ve Ukrayna orduları arasında gizli temas var

“Zelensky sonrası bir hükümet bu nedenle Rusya'ya yeniden ulaşmaya çalışabilir. Görüşmelerin zaten gizlice yapılıyor olması muhtemel. Batı, Putin'le konuşmak istemese bile Rus ve Ukrayna orduları arasında düzenli temaslar mevcut; aksi takdirde çok sayıda esir değişimi ve şaşkıncı derecede az sayıda sivilin öldürülmesi düşünülemez olurdu.”

ABD'nin hiçbir rolü olmayacak, dünyada her yerden çekilecek

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı von der Sculenburg, 13 Şubat 2024 tarihli yazısında çok önemli “ezber bozan” tespitlerde bulunuyor ve şunları söylüyor. “Ancak bir şey zaten açık: Böyle bir senaryoda Batı'nın ve ABD'nin hiçbir rolü olmayacak. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi durdurulacak ve Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın yanı sıra Karadeniz de Rusya'nın nüfuz alanına girecek. ABD'nin dünyanın birçok yerinden olduğu gibi bu bölgelerden de çekilmesi, Küresel Güney'in alkışlarıyla, artık Batı'nın hakimiyetinde olmayacak yeni bir dönemin habercisi olacaktır.”

Avrupa Birliği (AB) parçalanabilir

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Schulenburg makalesini şu umutsuz temenniler ve tespitlerle tamamlıyor: “Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için Avrupa'da bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var. Aslında tüm Avrupa'yı kapsayan kalıcı bir barış çözümü için mücadelenin artık başlaması gerekiyordu. ABD'nin iç sorunları çözdüğü bir dönemde AB ve üye devletlerin bu barışa Rusya'dan daha çok ihtiyacı olacaktır. Ancak şu ana kadar ne AB içinde ne de AB üye ülkeleri arasında pan-Avrupa barışının neye benzemesi gerektiği ve bunun nasıl başarılacağı

konusunda en ufak bir girişimde bulunulmadı. Bu tür değerlendirmelerin acilen şimdi başlatılması gerekiyor; Aksi takdirde AB bu konuda parçalanabilir.”

- 1.<https://www.meer.com/en/72408-the-war-in-ukraine-and-our-obligation-to-see-peace>
- 2.<https://www.meer.com/en/78743-the-ukraine-war-could-come-to-an-unexpected-end>

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine başlayan savaşta 2 yıl geride kaldı. Ülkesini korumak ve kurtarmak için savaşan Ukrayna halkı Batılı "dostları" tarafından yüzüstü bırakılmak üzere... Bu yazıda ABD ve önde gelen Avrupa ülkelerinin, "dost," "müttefik," "ortak" gibi görüldüğü ülkeleri nasıl ortada bıraktığı, acımasızca nasıl ateşe attığının kısa hikayeleri hatırlatılacak. Şimdi hızlıca bakalım.

CIA'nın 11 Eylül 2001 "kurgu" saldırıları bahane edilerek Afganistan ve Irak'a, dönemin ABD Başkanı George Bush'un ifadesi ile "Haçlı Seferi" başlatıldı. Afganistan'da 20 yıl devam eden işgal döneminde 3.6 milyon Müslüman şehit edildi, 7 milyon insan sakatlandı. Irak'ta ise 1.2 milyon şehit, 3.5 milyon insan sakatlanmış oldu.

Sovyetler'in (SSCB), dağılması sonrası ABD, kendini dünyanın, eşsiz ve tek lideri olarak görmeye başlamıştı. 21. yüzyıl, "Amerikan Yüzyılı" olacaktı. Hedefleri buydu. Bu hedefle uyumlu olmadığını düşündükleri ülkeleri Amerikan sistemine "uyumlu hale getirmek" gerekiyordu. Hedefe ulaşmak için bazı ülkelerde savaş, bazılarında demokrasi silahı kullanıldı. "Demokrasi," Batılı devletler için hiçbir zaman "amaç" olmadı, daima elverişli bir "müdahale aracı" olarak kullanıldı.

Afganistan ve Irak'a getirdikleri "demokrasi"nin faturasını az önce hatırlattık. ABD öncülüğündeki Batı, "terbiye etmek" ve sisteme uyumlu hale getirmek için Müslüman ülkelere savaş silahını kullanırken Hristiyan ülkelere ise "demokrasi" silahını tercih etti. Üstelik bunları, allı-pullu, renkli ambalajlara sararak yaptı. "Turuncu Devrim," "Gül Devrimi," "Lale Devrimi" gibi.

"Turuncu Devrim" ve Ukrayna'nın ateşle imtihanı

Ukrayna ve Rusya arasında tarihten gelen husumet ve rekabet zaten vardı. Ama Ukrayna'nın Rusya'ya yem edilmek üzere hedef haline getirilmesi Turuncu Devrim ile başladı.

Sovyetlerin dağılmasından sonra o mirası devam ettirmek isteyen Rusya'nın henüz toparlanamamış olmasını fırsata çevirmek isteyen ABD, Moskova'nın egemen olduğu coğrafyayı adım adım kuşatmak istiyordu. Ukrayna'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde, Kasım 2004'ten Ocak 2005'e kadar yaşanan siyasi kargaşaya, krizin planlayıcısı olan ülkeler, bunu "hoş" göstermek ve halkı iyi bir şey yaptıklarına inandırmak için "Turuncu Devrim" demişlerdi. Ukrayna halkı, eski Sovyet diktatoryasından kurtulup Batılı "medeni" ülkeler gibi "demokrasiye"

kavuşacaklarını umuyorlardı. Halbuki Rusya'yı kuşatma amacını gören Moskova için Ukrayna öncelikli hedef haline getirilmişti. Elbette ABD'nin amacı bu olmayabilir. Fakat sonuçta Ukrayna korkunç bir tehlikeye sürükleniyordu.

“Gül Devrimi” Gürcistan'ın kuzeyini Moskova'ya yem etti.

Ukrayna'da “Turuncu Devrim kutlamaları yapılırken Gürcistan'da da “Gül Devrimi” yaşanıyor. Gürcistan'da 2003 yılında Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze'nin görevini bırakmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan Batı destekli kampanyalarla 4 Ocak 2004'te devlet başkanlığı seçimleri yapıldı ve Mihail Saakaşvili, devlet başkanı seçildi. 28 Martta yapılan parlamento seçimlerini de aynı Ulusal Hareket kazandı.

Rusya bunu, ABD-NATO'nun Kafkasya'ya yerleşerek kendisinin “kuşatılmaya çalışıldığı” şeklinde anladı. Zaten Afganistan da Amerikan-NATO işgali altındaydı; oradan da kuşatılmıştı. Moskova ile arasında zaten önceden kalma sorunlar varken bu gelişme Tiflis'i Moskova karşısında iyice hedef haline getirdi.

Peki bunların devamında neler oldu?

2008'de Rusya, Gürcistan'ın kuzey kısımlarını işgal ederek kendi topraklarına kattı. Putin, 2014'te Kırım'ı işgal ederek ele geçirdi. 2022'de ise Ukrayna'nın Doğu topraklarını Kiev'den kopardı. Ülke heder edildi. Milyonlarca insan ülke içinde veya başka ülkelerde sığınmacı hale geldi. Asker-sivil yüzbinlerce insan öldürüldü.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'yı AB'ye ve NATO'ya almayı vaad etmişlerdi. Ukrayna Batılı dostlarına çok güveniyordu. Rusya ile savaşta hiçbir Batılı asker, Ukraynalılar için Ruslara karşı savaşmak istemedi. Savaş devam etsin de Rusya iyice zayıflasın diye Ukrayna'ya bol bol coşku verdiler. Bir de savaşı kazanca dönüştürmek için Kiev'e, yüksek fiyattan ama vadeli olarak epeyce silah sattılar. Bundan sonra o silahların da verilip verilmeyeceği belirsiz.

“Lale Devrimi” Kırgızistan'ı istikrarsızlaştırdı

Batının boyalı devrimleri bir Türk devletini de etkiledi. Bu defa sahte devrimin adı, “Lale Devrimi” idi. 2005'in Mart-Nisan aylarında devrim ateşi Bişkek'e sıçradı. Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Askar Akayev'e karşı protesto gösterileri organize edilmişti. Batı destekli her operasyonda olduğu gibi orada da göstericiler, Akayev'in ailesi ve yandaşlarını “yolsuzluk ve otoriterlikle” suçladılar. Akayev devrildi. Ancak devrimler, devrimleri kovaladı ve ülke bir türlü istikrara kavuşamadı.

Ermenistan'ı kullanıp attılar

Batının heder ettiği ülkelerden biri de Ermenistan. Türkiye'yi Dođudan kuşatmak ve Kafkasya'yı manipüle etmek için oluşturulmuş suni bir devlet olan Ermenistan'ı bir asırdan fazla yönlendirdiler, kullandılar. Ancak Azerbaycan ve Türkiye'nin kararlı hamlesi ile Karabağ işgalden kurtarılırken Batılı dostları Erivan'ı sadece teselli ettiler ve "O topraklar zaten size ait değildi" diyerek sırtlarını döndüler.

Barzani'ye sahip çıkmadılar, PKK/YPG'yi de satacaklar

ABD, İsrail ve Batılı dostları, 2017'de "bağımsızlık referandumu" adı altında Irak Kürtlerini harekete geçirmeye, Irak'ın kuzeyini Bağdat'tan koparmaya ve Ankara'dan uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama bunu teşvik edenler daha sonra Irak Kürtlerini yüzüstü bıraktılar. Batılı devletler için en elverişli aparatlardan biri de PKK/YPG terör örgütü. Türkiye ve Suriye'yi zayıflatmak, bölgeye hükmetmek, İsrail'i rahatlatmak için bu örgütü taşeron olarak kullanıyorlar. Ama o konuda da yolun sonuna geldiler. İhalenin sahibi olan devletler pek yakında PKK/YPG'yi de satacaklar.

Batılı Devletler İsrail'i yalnız bırakacak

Batılı devletlerin "zorunlu aşkı" İsrail de çok yakında tek başına kalacak. İşgalci Siyonistler, "küresel teröristler" olarak tarihe geçecekler. Batılı destekçileri ise onlara "Siz de çok olmaya başlamıştınız. Bu kadar da olmaz" diyecekler.

Batıya güvenenler ağır bedeller ödediler

Sözün özü, ABD ve diğer Batılı devletler, nereye el attılsa, "demokrasi" ve "özgürlük" vaad ettilerse o ülkeleri o toplumları korkunç şekilde ateşe attılar ve neticede hiç sahip çıkmadılar. Sahip çıktılarsa da başarılı olamadılar. Onlara güvenen halklar, siyasetçiler, askerler ve kamu yöneticileri ağır bedeller ödediler/ödüyorlar.

Rusya, Meksika ve Kanada'ya müdahale etse ABD ne yapardı?

Elbette bu söylediklerimiz Rusya'yı haklı çıkarmaz. Öyle bir niyetimiz yok asla. Sadece hadiseleri tespit etmeye çalışıyoruz. Konuyu daha iyi anlamak için farz edin ki Rusya, "özgürlük" ve "demokrasi" vaadiyle Meksika'da toplumsal olaylar organize etse, Kanada'yı Rusya'nın lideri olduğu askeri pakta üye yapmaya çalışsa, ABD sessiz kalıp "Buyurun özgürlük ve demokrasi getirin" der miydi?

Atina'nın kulakları çınlasın

Ukrayna ve Gürcistan'ın ve diğer örneklerin halini gören komşumuz Yunanistan umarız ki olaylardan ve olanlardan ders çıkartıyordur!

7 Mart 2024

Büyük İsrail, Büyük Ermenistan ve büyük Kürdistan... Masalsı hedefler ama hepsinin başında "Büyük" yazıyor. Farklı isnatlar da olmakla birlikte daha çok Hitler'in Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e atfedilen "Büyük Yalan" tekniği ile ilgili meşhur cümleler şöyledir: "Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır." Bu tekniğin en meşhur kullanıcısı faşist Nazi Partisi lideri diktatör Adolf Hitler'dir.

Bu "Büyük" düşler peşinde olanlarla ilgili haberler, tartışmalar her daim yapılır ama üzerinde hiç durulmayan, düşünülmeyen bir noktaya dikkatleri çekmek istiyoruz. Burada gösterilen üç haritada da açıkça görüleceği gibi hem Büyük İsrail hem Büyük Ermenistan hem de Büyük Kürdistan "hayali" haritalarının hepsinin de belki üçte ikilik kısmı üst üste gelmektedir. Burada bazı gariplik veya saçmalıklara dikkatleri çekmek istiyoruz:

1-Bu üç hayalperest ideoloji de aynı topraklara gözlerini dikmiş görünüyorlar. "Büyük Ermenistan" haritalarına bakılırsa Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, Doğu Karadeniz'in bir kısmı, İç Anadolu'dan bazı kısımlar, Akdeniz Bölgesi'nin doğu tarafı, Suriye'nin tamamına yakını, Lübnan'ın tamamı, Irak'ın Kuzeyinde Barzani ve Talabani'nin "Kürdistan" adıyla yönettiği topraklar, İran'ın Batı kısmı, Azerbaycan'ın büyük bölümü bu haritanın içinde görülecektir.



Hayali "Büyük Ermenistan" haritası.

“Büyük Kürdistan” haritalarına göz atıldığında yine Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tamamı, Akdeniz Bölgesinin Doğu ucu, Suriye’nin Kuzey kesimleri, Irak’ın Kuzeyi ve İran’ın Batı tarafları bu hayali haritanın içinde olduğu anlaşılacaktır.



Hayali “Büyük Kürdistan” haritası.

Gelelim “Büyük İsrail” haritasına... Bunda da yine Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tamamı, İç Anadolu’nun bir kısmı, Akdeniz Bölgesi’nin Doğu tarafı, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Ürdün’ün tamamı, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde çok büyük bir bölge, İran’ın Batı şeridinin tamamı ile Nil’e kadar Mısır’ın Sina bölgesinin hepsi, İskenderiye’ye kadar bütün coğrafya Siyonizm’in hedefinde görülmektedir.



Hayali "Büyük İsrail" haritası.

2. Aynı toprakları ele geçirmek ve "büyük" devletler inşa etmek üzere büyük hayaller kuran bu üç ideolojiyi savunanlar da normal ve mantıklı şartlarda düşünüldüğünde, birbirleriyle "rakip" veya "düşman" olmaları gerekirken, tam aksine üçü de birbirlerini destekliyorlar ve birbirlerinin en sıkı dostlarıdır.

3. Ermenistan'ı destekleyen belli başlı devletler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Kanada İran. (İran, Türkiye'nin, Azerbaycan ve Asya'daki diğer Türk devletlerinin birleşmesini engellediği için bu ideolojiyi destekliyor).

4. "Kürdistan" hayalini destekleyen devletler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada...

5. "Büyük İsrail" hayalini dolayısıyla İsrail'i destekleyen devletler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada...

Aynı coğrafya üzerinde devlet kurmayı hedefleyen üç ayrı ideoloji altında birbirinin düşmanı olması gerekirken tam aksine dost iseler, bunda bir gariplik yok mu?

Aynı toprakları ele geçirmek isteyen üç farklı ideolojiyi de aynı yabancı güçler destekliyorsa bunda bir anormallik aramak gerekmez mi?

Şu an mevcut Ermenistan'ın nüfusu, yaklaşık 2.5 milyon civarında. Elinde tuttuğu ufacık toprak üzerindeki 2.5 nüfusu idare edemeyen ve açlık sınırında yaşamak zorunda kalan bir grup, onlarca milyon farklı kültürden insanın elindeki toprakları alarak Büyük Ermenistan kurmaya nasıl cüret edebiliyor?

Dünyanın en güçlü ülkelerinin kayıtsız-şartsız desteğine rağmen 70 senedir savaşımasına rağmen daha devlet bile olmayan HAMAS'la bile başa çıkamayan 8 milyon nüfuslu Siyonist İsrail, sözde "Arz-ı Mev'ud" üzerinde binlerce yıldır yaşayan ve farklı din ve inanca mensup kaç yüz milyon milletle nasıl başa çıkabileceğini zannediyor? Ve hangi mantıkla "Vaad Edilmiş Topraklar Bakanlığı" adıyla resmen bir bakanlık bulundurabiliyor?

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin toplam nüfusu 250 milyon civarında. Kürtlerin büyük çoğunluğunun bile desteğini alamamış bir Marksist/Leninist/Maoist Terör örgütü, bu büyüklükte ve güçte devletleri tehdit ederek "Büyük Kürdistan" kurmaya nasıl inandırabiliyor?

Marksist/Leninist/Maoist ideolojilerin "düşmanı" olan Batılı kapitalist devletler acaba kendi devlet felsefelerine hasım bir ideolojiyi savunan bu terör örgütlerini niçin ve hangi gerekçe ile destekliyor olabilirler?

Hedefteki toprakları şu an elinde tutan devletler/milletler, farz-ı muhal, "haydi buyurun buralardan biz çekiliyoruz" deseler, o topraklar, Büyük İsrail mi, Büyük Ermenistan mı yoksa Büyük Kürdistan mı olacak?

Bunun cevabı o kadar kesin ve net olarak belli ki: HİÇ BİRİ!

Çünkü bu üç grubu destekleyenlerin de Ermeniler, Yahudiler, Kürtler veya başkaları... Hiç biri umurlarında değil. Bu üç grubu da aynı anda destekleyen devletlerin kendi ajandaları var. O ajandayı hayata geçirmek için Ermeni'yi de Yahudi'yi de Kürd'ü de eş zamanlı kullanıyorlar.

Bunları destekleyen devletlerin esas amacı, başta Türkiye olmak üzere bölgedeki Müslüman ülkeleri zayıflatmak, istikrarsızlaştırmak ve Batının kontrolü altında tutmaktır. Bu hedefe hizmet etmekte olan her grubu her örgütü her partiyi destekliyorlar.

Ulaşılması mümkün olmayan adı "büyük" boş hayaller peşinde ölen Ermeni, Yahudi, Kürt veya başka biri hiç birinin umurunda değil.

Sözün özü şudur: Büyük İsrail," "Büyük Ermenistan" ve "Büyük Kürdistan" hayalini savunanlar kendi halklarını aldatıyor ve yokluğa sürüklüyorlar. Çünkü onlar, kendi milletlerinin hayaline değil, o hayalleri üreten emperyalist devletlerin ajandalarına hizmet ediyorlar.

"Gerçek, yalanın ölümcül düşmanıdır."

Sözümüzün muhatabı, aklı-ı selim sahibi mantıklı insanlardır. Batılı/Doğulu emperyalist güçlerin ajandaları için canını verecek olanlara ise Cehennem kapıları her zaman açık olacaktır...

7 Ekim Aksa Tufanı ile başlayan büyük savaşta 8 ay tamamlanmak üzere. Çatışmaların devam ettiği Gazze Şeridi'ne odaklandığınızda göreceğiniz manzara ile küresel dünyaya baktığınızda göreceğiniz manzara çok farklı. Sadece Gazze'ye bakarsanız yerle bir olmuş şehirler, kadın, çocuk, sivil demeden soykırıma tabi tutulmuş mazlum bir halk ve coğrafya görüyorsunuz.

Ancak Aksa Tufanı'nın, İsrail ve İsrail bağlantılı olarak bütün dünyaya etkilerine dikkat edecek olursanız, Siyonist propaganda ve tehdit/şantaj, havuç/sopa yöntemleriyle elde edilmiş haksız kazanımların neredeyse tamamının yerle bir olduğunu göreceksiniz. Bundan daha önemlisi ise İkinci Dünya Savaşı ertesinde galip/zalim devletlerin kurdukları küresel/kanlı uluslararası sistemin tamamıyla çöktüğünü fark edeceksiniz. Neden böyle düşündüğümüze gelince.. Sadece son iki haftada dünyada neler olduğuna bakalım.

Dünyada Filistin taraftarı İsrail karşıtı öğrenci hareketleri hızla yayılıyor. Boston, Cornell, Pretoria ve Yale Hukuk Fakülteleri'nden katılımı kurulan "İnsan Hakları İçin Üniversite Ağı" Çalışma Grubu, Gazze'deki kıyımın uluslararası hukuk açısından "soykırım suçu" niteliği taşıdığına dair kapsamlı bir rapor yayınladı.

İspanya, İsrail'e silah taşıyan Danimarka bandıralı bir geminin ülkenin güneyindeki bir limana demirlemesine izin vermedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Ortadoğu'da daha çok silaha değil, barışa ihtiyacımız var. Bundan sonra İsrail'e silah taşıyan her gemiye aynı muamele yapılacak" dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Hamas'a verdiği cevabın "insanlık dışı" olduğunu ve ülkenin güvenlik açısından şu anda "çok daha zayıf" bir konumda bulunduğunu söyledi.

Arap liderler, İsrail'e karşı dünyaya, harekete geçmeleri çağrısı yaptı. Suudi Veliht Prensi Muhammed Bin Selman, "Uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını derhal durdurma yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguluyoruz" derken Bahreyn Kralı, "Ortadoğu'da barış için uluslararası konferans çağrısında bulundu." Ürdün Kralı II. Abdullah, "Savaş durmalı ve dünya, İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmeye konusunda insani ve ahlaki sorumluluğunu taşımalıdır" dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, "İsrail işgalini ve bölgedeki çatışmayı sona erdirmeye yönelik uluslararası bir siyasi irade görmüyoruz" eleştirisini yaptı.

70 yaşındaki Yahudi İsraili tarihçi Ilan Pappé, ABD'nin Detroit Havaalanı'nda FBI tarafından 2 saat boyunca sorguya çekildi ve " Hamas destekçisi" olup olmadığı sorulduğunda İlan Pappé'un yorumu şöyleydi. "İsrail'in çok geçmeden dışlanmış bir devlet haline gelmesine ve böyle bir statünün tüm sonuçlarıyla birlikte, duruma tepki olarak bu tür saf panik ve çaresizlik korkusu veren eylemlere yol açacak."

İsraili milletvekili Amit Halevi, "Gazze'de hiçbir Kassam veya İslami Cihad tugayını yok edemedik" dedi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze için ateşkes çağrısıyla toplanan protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, " Hamas'a karşı askeri zaferler elde ediyoruz ama "bu fikre" gelince, onu asla yenemeyeceğiz ve onun varlığıyla yüzleşmek zorunda kalacağız" diyor.

İsrail medyasına konuşan üst düzey güvenlik yetkilisi, "Gazze'deki savaşı kaybettik" itirafında bulundu. Mossad'ın eski başkan yardımcısı, kaçamaksız bir şekilde İsrail'in Gazze'deki savaşı kaybettiğini, ekonomisinin çökmekte olduğunu söyledi. Bu, her geçen günün ek bir kayıp olduğu, "Savaş Konseyi"nin dağılmasının yeni bir sürecin başlangıcı olduğu anlamına geliyor. Sonuçta güç merkezleri arasındaki mücadele çöküşün kanıtıdır ve Netanyahu'nun Refah'ta zafer iddiaları yalnızca bir yanılsamadır" şeklinde konuştu.

İsraili bir yorumcu, Netanyahu'yu, talepleri karşılanmadığı takdirde iki hafta içinde istifa edeceğini açıklayan Gantz'a atıfta bulunarak "savaş batan bir gemidir ve artık ondan atlamanın zamanıdır" tespitine yer verdi. İsrail'de 8 aydır devam eden bu savaşın amaçsız olduğu, büyük miktarda askerlerin kaybedildiği, başta Washington olmak üzere haklı-haksız ayrımı yapmaksızın İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen Batı dünyasıyla ilişkilerin çöktüğü söyleniyor ve bu durum açıkça ve yüksek sesle sorgulanıyor artık...

Bu arada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant için tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. ABD Başkanı Joe Biden, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve bu talebi reddettiklerini belirtti ama yükselen uluslararası baskılar karşısında daha ne kadar dayanabilir belli değil.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han çok önemli bir uyarıda bulundu. "Tutuklama kararı çıkarsa dünya bu kararı uygulamak zorunda. Eğer yapmazlarsa ciddi sonuçları olur" dedi.

Soykırım dahil her konuda bu güne kadar sorgusuz sualsiz İsrail'i destekleyen Almanya, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, UCM'nin tutuklama emri varken ülkeye girmesi halinde tutuklanacağını söyledi.

Amerikalı ünlü siyaset bilimci Norman Finkelstein, "UCM'nin Benjamin Netanyahu ve Yoav Gallant'a yönelik yakalama kararı beklenen bir gelişmeydi. Şimdi sırada Joe Biden var" tahmininde bulundu.

Diğer taraftan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmetti. İsrail destekçisi Kanada ve Avustralya bile, mahkemenin kararını desteklediklerini bildirdiler. Onlarca ülke gibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yön değiştirerek, "Netanyahu aleyhindeki mahkeme kararlarını destekliyoruz" açıklaması yaptı.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Gazze'de olanları görmezden gelemeyiz. Tam bir soykırım. Filistin'i tanımamız, Gazze'deki şiddete son vermeye yardımcı olacak" demişti. İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin devletini tanıyacaklarını resmen ilan ettiler. Bu karara tepki gösteren İsrail, İrlanda ve Norveç büyükelçilerini geri çağırdı. Slovenya Başbakanı Robert Golob, "Filistin'in İspanya, İrlanda ve Norveç liderleri tarafından tanınmasına ilişkin bugünkü açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını" açıkladı.

Uluslararası arenada İsrail böyle izole edilirken Gazze'de Hamas, her gün işgalcilere korkunç kayıplar verdiriyor. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre İsrail, Gazze Savaşı'ndan kaynaklanan "ruhsal sorunlar" olarak tanımladığı sorunlar nedeniyle yaklaşık 40 bin askerini terhis edecek.

Askeri kapasitesi korkunç darbe almış ve siyasi ve toplumsal olarak paramparça halde olan İsrail Refah'a saldırırken, Tel Aviv destekçisi ABD'nin Savunma Bakanı Antony Blinken, "Refah'a büyük bir saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir" uyarısı yaptı.

İsrail Ordusu, battıkça batıyor. Yaptığı her yeni hamle ile daha çok bozgun yaşıyor. Rehineleri kurtarma operasyonunda tüm tabur olarak yakalandılar. Birçok işgalci askerin öldürüldüğü, kalanların ise rehin alındığı açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze kuzeyindeki Cebaliye'de tuzağa çekilen İsrail askerlerinin esir alındığını duyurdu. Ebu Ubeyde operasyonda ayrıca ölü ve yaralı İsrail askerlerinin de olduğunu, askeri ekipmanlarının ele geçirildiğini açıkladı. Ebu Ubeyde'ye göre İsrail askerleri bir tünelde tuzağa çekildi ve yakın mesafeden hedef alındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, "Gazze işçileri, düşmanın gerçek mahiyetini ortaya çıkardı ve milletimizi Filistin etrafında yeniden buluşturdu.

Dünyanın, Filistin olayına destek çıkışı tarihte bir ilktir. Hamas ve diğer Filistinli gruplar savaşın ertesi günü karar verecek" diyerek Filistin davasının 8 aylık süreçte nereden nereye geldiğini dile getirdi.

İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid ise "ABD ile ilişkiler çöküyor, orta sınıf çöküyor, kuzeyi kaybettiler. Bu hükümetle kazanamayız" diyerek Siyonist devletin içine düştüğü vahim durumu ortaya koydu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Düşmana karşı uzun bir yıpratma savaşına hazırız. Dayanımlarından dolayı Avrupa'nın, Asya'nın, Güney Amerika'nın ve tüm dünyanın özgür halklarına selam olsun. Halkımız; sabrınız sonucunda sizi mutlu edecek ve zafere ulaştıracak başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacaktır" çıkışıyla Filistinli mücahitlerin moral üstünlüğünü göstermiş oldu.

İsrail'de yeni bir tartışma daha başladı. İkinci veya üçüncü sınıf Yahudi olarak görülen Etiyopyalı Yahudilerin savaşta cepheye sürülüp ölmeleri sağlanırken diğer Yahudilerin üstün görülme politikası sebebiyle "Gazze'de orantısız derecede yüksek sayıda görev yapan ve ölen İsrail askeri Etiyopya kökenlidir. Bazıları İsrail savaşının bir nevi vatandaşlığa giriş bileti haline geldiğini düşünüyor. Ama bunun bedeli ne olacak?" şeklinde toplumsal sorgulamalara yol açtı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık yüzde 60 oranında azalma olduğunu tahmin ettiğini açıkladı. Tabi ki Mısır hükümeti açısından bunun faturası işgalci Siyonist yönetime yazılıyor.

İsrail'i boğulmaktan kurtarmak için Amerika'nın Körfez ülkeleri üzerindeki baskıları sonuç vermiyor. Amerika'nın şu ana kadar İsrail'i Gazze'den kurtarma konusunda bir karar alamadığını, Körfez ülkelerinin Amerika ile güçlü çıkarlarına rağmen Amerikan baskısını reddettiğini görüyoruz.

ABD öncülüğünde planlanan IMEC yolu ile Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Hindistan ve İsrail'in kontrolü ve baskısı altında tutulacaktı. Böylece, Zengezur Koridoru ve Irak Kalkınma Yolu projelerine karşı olan İran ile de dolaylı bir işbirliği dansı yapılıyordu. Fakat ABD ve yedi büyük ülkenin projesi, 7 Ekim Aksa Tufanı ile Hamas tarafından berhava edildi. Halbuki İsrail ve Hindistan'ın kontrolündeki Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve rejimleri, Siyonistlerin ve Hinduların paylaştığı bir koloniye dönüşecek, İran, ABD'nin örtülü sponsorluğunda kalarak Körfez ülkelerini tehdit ederek onları Amerikan diktasına mecbur bırakacaktı. Amerika'nın tüm sponsorları düşmanca projelerdir.

Beyaz Saray, uluslararası toplumda İsrail aleyhine seslerin arttığını, buna İsrail destekçilerinin de dahil olduğunu ve bu durumdan kaygılı olduklarını itiraf etti.

ABD'nin açıklamasında, "İsrail'i destekleyen sesler de dahil olmak üzere büyüyen bir sürecin başka bir yöne doğru ilerlediğini kesinlikle gördük. Bu bizi endişelendiriyor. Çünkü bunun, İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına katkıda bulunacağına inanmıyoruz" denildi.

Yedioth Ahronoth ve Reichmann Üniversitesi'nin işgalci İsrail'de yaptığı araştırmaya göre, "İsraililerin çoğu şu ana kadar savaşı Hamas'ın kazandığına inanıyor. İsraili sağcı seçmenlerin %37'si Hamas'ın kazandığına inanırken, %16'sı İsrail'in kazandığına inanıyor. İsrail'deki merkez ve sol seçmenlerin %40'ı Hamas'ın kazandığına inanırken, İsrail'in kazandığına inananların oranı sadece %4."

İngiliz yazar David Hearst "Filistinliler ilk defa temel taleplerinden taviz vermeyecek bir yönetimle müzakere yapıyor. Çünkü müzakereci Abbas ve Arafat değil Yahya Sinvar'dır. Müzakereci silah taşır, gurur ve haysiyetle başını dik tutar, efendilerine zeytin dalıyla boyun eğmez. Bu sefer müzakereci Oslo'dan değil, İslam okulundan mezun oldu" yorumu ile sürecin başka bir boyutuna vurgu yaptı.

ABD'nin ünlü yayın organı Finansal Times, geldiğimiz noktayı şöyle yorumladı: ABD dünya düzenini baltaladı ve tüm kuralları çiğniyor. Batı dış politikasının ana fetişi olan sözde "kurallara dayalı uluslararası düzen", uzun süredir yıkıcı kusurlardan muzdaripti. Sıradan bir insan için bu ifade anlamsızdır. Sonuç olarak bu fikir herhangi bir karşılık bulmaz ve kimseye ilham vermez. Hiç kimse "kurallara dayalı uluslararası düzen" uğruna savaşmak ve ölmek istemeyecektir. Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlemiş olabileceğini düşünmeyi bile reddetmek Amerika'nın itibarını zedeliyor. Ancak ABD'nin tüm Ortadoğu'daki tek demokrasiyi sanık sandalyesine oturtacak bir davadan neden endişe duyduğunu anlamak çok daha kolay. Uluslararası hukuk, demokrasilerle otoriter rejimler arasındaki mücadeleye kılıf oluyor.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Arap Birliği Zirvesi'nde tarihi bir konuşma yaptı. António Guterres, "Ben, yüzyıllar boyunca Endülüs'ün bir parçası olan Lizbon'da doğdum. Endülüs, Kurtuba'nın, İber Yarımadası'nın kültür ve medeniyet merkezi olduğu bir dönemdi; tıpkı Bağdat'ın Çin sınırından Atlantik kıyılarına kadar uzanan dünyanın kültür ve medeniyet merkezi olması gibi. Ancak yüzyıllar geçti ve kültürel, ekonomik, teknolojik ve askeri konularda meydana gelen bir dizi dönüşüm, dünyayı Arap halkının aleyhinde değiştirdi. Bazen kanlı savaşlar yapıldı. Uzun sömürü dönemleri ve haritada keyfi çizilen sınırların mirası olarak Arap ülkelerinin çoğu sömürgeleştirildi. Sonra kurtuluş için onlarca yıl süren mücadeleler verildi. Bugün dünya bir kez daha değişiyor ve ben Arap dünyasında muazzam bir potansiyel görüyorum. Kaynaklarınız var, kültürünüz var, insanların var... Ancak günümüz

dünyasında başarının bir temel şartı var: BİRLİK OLMAK! Tarih, bölünmelerin yabancıların müdahalesine izin verdiğini ve çatışmaları teşvik ettiğini defalarca göstermiştir. Mezhepsel gerilimler, terörizm... Bunlar halklarınızın barışçıl gelişiminin ve refahının önündeki engellerdir. Bu engellerin aşılması, bölünme döngüsü ve yabancıların etkisini kırmak için Arap dünyası ve diğer halklar için daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmek maksadıyla birlik olup ilerlemeliyiz.”

Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Uluslararası düzenin inşası için oluşturulan küresel vesayet sisteminin ana merkezidir. Dolayısıyla o yapının tepesinde görev yapmakta olan halen görevde olan BM Genel Sekreteri António Guterres’in bu çıkışı ABD ve ABD öncülüğündeki zalim düzene bir isyandır, başkaldırıdır. O sebeple çok önemli ve çok değerlidir.

İsraili Emekli Tümgeneral Yisrael Ziv ise, “İsrail’in siyasi çöküşü ve izolasyonu artıyor” uyarısında bulunarak şunları sıraladı:

-Giderek daha fazla ülke Filistin’i tanıyor. Smotrich ile Netanyahu’nun Ramallah’ı cezalandırmaya yönelik çocukça davranışları Filistin’in kuruluşunu büyük ölçüde hızlandıracak.

-Pek çok ülke, Filistin devletini desteklerken aynı zamanda İsrail’le ilişkilerini kesiyor ya da en azından ayrılma hazırlığı yaparak ilişkileri soğutuyor. Dünyada antisemitizm hızla artıyor ve dünyanın her yerindeki Yahudiler ve İsraililer için tehlikeye artıyor. Eğitim kurumları ve şirketler İsrail’den uzaklaşmaya başlıyor. Biz tamamen cüzzamlı olduk.

-Uluslararası Adalet Divanı’nın “Refah Operasyonu”nun derhal durdurulması yönünde çıkardığı ve kararın uygulanması için Güvenlik Konseyi’ne sunacağı emir, Biden’in Refah operasyonuna yönelik hoşnutsuzluğu nedeniyle veto edemediği bir başka fırsat olabilir. BM kararı kabul edilirse bu, İsrail’e küresel silah ambargosu, ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasıyla sonuçlanacak; bunun ekonomimiz ve ulusal güvenliğimiz açısından yıkıcı sonuçları olacak.

-CIA’in bu hafta yayınladığı bir rapora göre Hamas’ın gücünün yalnızca yüzde 30’u hasar gördü ve hızla toparlanıyorlar. Şimdiden binlerce yeni savaşçıyı askere almayı başardı. Bizim yıkımımızın hızı Hamas’ın rehabilitasyonunun hızına yetişemiyor ve gelecekte dengeler daha da kötüye doğru değişecek.

Aksa Tufanı’yla birlikte Filistin davasının öncüleri arasına giren İspanya’nın Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararlarını resmen desteklemeleri için diğer AB ülkelerine çağrı yapacaklarını söyledi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da İsrail’i Uluslararası Adalet Divanı kararlarını

görmezden gelmekle suçladı ve mahkeme kararının uygulanması gerektiğini söyledi. Mahkeme, İsrail'e "Refah saldırısını hemen durdurun" diyordu.

Sonuç olarak, işgalci/soykırımcı İsrail ve başındaki Netanyahu Gazze'deki savaşın artık hezimetle sona erdiğini kabul etmelidir. Zira İsrail ordusu asla, Netanyahu'nun savunduğu gibi bir zafer kazanamayacaktır. Ne İsrail ne Filistinliler ne de dünya 7 Ekim öncesine dönebilir... Geride kalan 8 aylık savaş gösterdi ki; "Ertesi gün planı," artık Filistinliler için değil İsrail'in hayatta kalması için çok daha önemli.

Bu gerçeği bundan böyle ne İsrail değiştirebilir ne de arkasında güçler...

Aksa Tufanı, İsrail'i ve Küresel Düzeni yok ediyor. Dünya hızla yeni bir düzene hazırlanıyor...

Almanya’daki soykırım öncesinde sayıları 9 milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin üçte ikisi Hitler tarafından öldürüldü. 1 milyonun üzerinde Yahudi çocuk, 2 milyon Yahudi kadın ve 3 milyon Yahudi erkek Hitler’in yöntemleriyle 1941-1945 yılları arasında yok edildi. Yahudi soykırımını safha safha uygulandı. Önce Yahudilerin sivil haklarını elinden alan, 1935 yılındaki Nürnberg Yasaları yürürlüğe girdi. Reich (İmparatorluk) Vatandaşlık Yasası, “Alman kanı ve Alman onurunu” koruyacaktı! Bu yasalar, Nazi ideolojisinin başlangıcını oluşturan ırkçı teorilerin temelini attı.

Netanyahu, Hitler’den öğrendiklerinin daha kötüsünü Filistinli Müslümanlara uyguluyor

Toplama kamplarında ve diğer yerlerde Yahudi mahkûmlar, bitkinlikten ya da hastalıktan ölene kadar köle gibi çalıştırıldılar. Naziler’in işgal ettiği yerlerde paramiliter gruplar, Yahudileri toplu infazlarla öldürdüler. Yahudilerin malları, mülkleri ellerinden alındı ve ardından gettolarda yaşamaya zorlandılar. En sonunda da toplanıp ölüm kamplarına götürüldüler ve orada sistemli olarak gaz odalarında ya da farklı şekillerde öldürülüp cesetleri yakıldı. Yahudiler tıbbi deneylerde de kobay olarak kullanıldı. Alman bürokrasisinin her kolu, soykırım sürecine yardım ederek insanlık suçu işledi. O nedenle Alman Devleti, ‘Soykırım Devleti’ne dönüştü.



Adolf Hitler

Çok yakın bir tarihte böyle insanlık dışı yöntemlerle soykırıma tabi tutulmuş bir millet, o zaman karşılaştığı feci yöntemlerin daha kötüsünü, ülkesini işgal ederek

zorla ele geçirdiği masum bir halka yani Filistinlilere uyguluyor. Hitler'in kurduğu toplama kamplarının aynısını İsrail yönetimleri Filistinlilere reva görüyor. Suçsuz insanları hapishanelere doldurarak en iğrenç işkencelere tabi tutuyor. Kneset'te, Nüremberg yasaları gibi ırkçı yasalar çıkarılarak uygulanıyor. Filistinli mahkumlar ve esir alınanlar çeşitli deneylerde kullanılıyor. Ele geçirilen yaralıların organları alınarak satılıyor. Hiroşima ve Nagazaki'de ABD tarafından kullanılan atom bombalarından daha fazla miktarda ve çok tehlikeli bombalar bir avuç toprak parçası olan Gazze'de kullanıldı.

Firavun da Netanyahu gibi yapmıştı

Binlerce yıl önce II. Ramses'in yani Firavun'un İsrailoğulları'na, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Yahudiler'e yaptığından daha kötüsünü şimdi İsrail yönetimi Filistinli Müslümanlara yapıyor. Firavun ve Hitler, Yahudilerin çocuklarını ve kadınlarını öldürmüştü. İsrail de aynısını uyguluyor, Firavun'un ve Hitler'in izini takip ediyor. Tarihte Firavun İsrailoğulları'na karşıydı. Şimdi İsrailoğulları dünyadaki Firavunlarla işbirliği yapıyor.

"Kadınları ve çocukları öldürün!"



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bakanlar kurulu toplantısında "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" dedi.

Haham Mali: “Gelecek nesli de öldür, bu nesli doğuracak olan kadınları da öldür”



İsrailli Haham Eliyahu Mali

İsrailli Haham Eliyahu Mali ise bir konuşmasında şöyle diyor: “Kutsal savaşımız hakkında ve şu an Gazze’deki durumda şeriatımızın buyruğu şöyle: ‘Hiçbir canlı bırakma!’ Denklem gayet basit. Sen onları öldürmezsen onlar seni öldürecekler. Bugünün teröristleri dünkü savaşta sağ bıraktığımız çocuklar. Bu teröristleri yetiştirenler de kadınlar. Bu da demek oluyor ki, ‘Hiçbir canlı bırakma!’ prensibi gayet anlaşılır. Ya sen ya onlar. Ve aslında bu prensip, ‘Öğlen seni öldürmeye gelecek kimseyi sabah öldür’ inancına dayanıyor. Sadece 16, 18, 20 veya 30 yaşında sana silah doğrultan kişiyi değil, gelecek nesli de öldür. Bu nesli doğuracak olan kadınları da öldür. Çünkü aslında bunlar arasında fark yoktur.”

İsrailli Haham Eliyahu Mali, aslında soykırım yapan İsrail’in katil başbakanı Benyamin Netanyahu’nun teolojik ilham kaynaklarını açıklıyor. Çünkü Başbakan Netanyahu da aynı şeyi savunuyor ve yapıyor.

Yahudi akademisyenden HAMAS için çarpıcı tespitler



Yahudi Dr. Mordechai Kedar

Yahudi Dr. Mordechai Kedar bu Siyonistlerin neden büyük korku halinden çıkamadığını şöyle anlattı:

“Olay, sizin anlattığınız gibi değil. Birçok kez bunu dile getirdim. Tek bir kolunu ve bacağını kaybeden bir Hamas üyesinin hayatta kaldığını düşünün... O Hamaslı yıkılan Mescidin enkazı üzerine çıkacak ve diğer elinde sağlam kalan iki parmağıyla zafer işareti yapacaktır. Bunların çocukları ve torunları aynı yoldan devam edecekler. Çünkü o hayatta kaldı ve kurtuldu. O yüzden bu bir zafer fotoğrafıdır. Hamas mensupları teslim oluyor ama bunu iyi anlamalıyız; burada farklı bir düşünce altyapısı var ve buna şahit oluyoruz.”

“Onlar geleceğe bakıyorlar. Amerikalılar sonsuza kadar mı bize destek verecek? Yahudi halkı sonsuza kadar mı sana destek verecek? Bunlardır işte önemli sorular. Bakın, Kuran’da “Allah, sabredenlerle beraberdir” deniliyor. Allah, çok sabredenlerle beraberdir. Anlayın lütfen. İbranice’de sabrı bu şekilde anlatan bir kelime yok. 2-3 ay tünelde yaşayacaksın, güneş ışığını göremeyeceksin ve en önemlisi yemek bulamayacaksın... Tüm bunlara rağmen tünelden kaleşnikofla çıkıp Yahudi öldüreceksin. Peki tüm bunları nasıl yapabiliyorlar? İşte anlamadığımız şey bu, sabırlı olmak. Sabır budur.”

“Ne yazık ki bu bizim hayalimizin realite ile hiçbir alakası yok. Siz hayali bir İsrail’in içinde yaşıyorsunuz. Onlar, Allah için yaşıyorlar. Onlar cihad için savaşanlardır. Biz ise İsrail’in özgürlüğü için savaşanlarız. Biz kutsal bir savaş yürütmüyoruz. Bakın, bir gün (İsrail’in eski dışişleri Bakanı) Tzipi Livni ile bir tartıştım. Ona, ‘dini inançları onları yönetiyor,’ dedim. ‘Onlar için en önemli ve en merkezi oyuncu Allah’tır. Bizdeki ilahı ise yedeklerde oturtuyoruz,’ dedim. Bu da psikoloji ve yetenek açısından önemli bir üstünlük... Bizimle onların arasındaki en önemli fark budur. Vücut olarak da bizden üstünler. Çünkü iman etmek vücudun direncini de artırıyor. O yüzden bu gibi durumlarda çok yetenekliler.”

Şimdi tarihe çok kısa bir seyahat edelim ve hatırlayalım.

Firavun (büyük ihtimalle II. Ramses), bir gece rüyâsında Mescid-i Aksâ’dan bir ateşin çıkıp, Kıptîlerin evlerini yaktığını, ancak İsrâiloğulları’na bir zarar vermediğini gördü. Rüyâyı tâbir ettirdi ve ona: “İsrailoğulları’ndan bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak!” dediler.

Firavun da Netanyahu gibi yapmıştı



Binyamin Netanyahu

Bunun üzerine Firavun, İsrâîloğulları'ndan doğacak olan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Maksadı kendini helâk edecek çocuğun büyümesine mânî olmaktı. Fakat bu tedbir takdîr-i ilâhîyi deęiřtirmeyecekti.

Bu sırada Hz. Mûsâ dünyâya geldi. Ebelerden biri Mûsâ doğduğunda alnında çok parlak bir nûr gördü. Hayret ve dehşet içinde kaldı. Ebeler dışarı çıkınca, Firavun'un adamları içeri girdi. O an, Mûsâ'nın annesi, telaşla çocuęu tandırın içine sakladı ve kurtardı. Daha sonra kendisine Allâh'tan bir ilhâm geldi; çocuęunu emzirmesi, tehlike ânında da Nil nehrine bırakması emredildi ve evlâdının kendisine geri verileceęi, büyük bir peygamber olacaęı müjdelendi.

"Mûsâ'nın annesine:

«O'nu emzir! Kendisine zarar geleceęinden endişelendięinde O'nu denize (Nil nehrine)bırakiver! Hiç korkup kaygılanma! Çünkü Biz, O'nu sana geri vereceęiz ve O'nu peygamberlerden biri yapacaęız.» diye bildirdik." (el-Kasas, 7)

H. Musa, Firavun'un sarayında korunmuştu acaba Tel Aviv'deki sarayda kimler çalışıyor?



H. Musa, Firavun'un sarayında ve himayesinde yetişmişti. Ama Firavun farkında değildi.

Bunun üzerine Mûsâ'nın annesi, marangoza bir sandık yaptırdı. Küçük Mûsâ'yı içine koyarak Nil nehrine bıraktı. Sandığı yapan kötü niyetli marangoz, Hemen Firavun'un yanına gitti ve şikâyet etmek için anlatmaya çalıştı. Fakat dili tutuldu, hiçbir şey söyleyemedi ve kovuldu.

Sandık, Nil Nehrinden süzülerek Firavun'un sarayının bahçesine geldi. Câriyeler onu alıp Firavun'un hanımı Âsiye'ye götürdüler. Asiye, bir sandık içinde kendisine getirilen Mûsâ'yı görünce, gönlünde O'na karşı büyük bir muhabbet oluşuverdi. Çocuk çok güzeldi. Onu kucığına alıp bağrına bastı. Sonra Firavun'un yanına götürdü ve:

"..... «Benim ve senin için bir göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlâd ediniriz.» dedi. Hâlbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı." (el-Kasas, 9) Asiye Firavun'u iknâ etmeye muvaffâk oldu.

Hazret-i Mûsâ'ya bir sûtanne arandı. Fakat çocuk, hiçbir anneyi emmiyordu. Mûsâ'nın ablası Meryem, annesinin sûtanesi olabileceğini Saray'a haber verdi. Çünkü "Annesi, Mûsâ'nın ablasına: «O'nun izini takip et!» demiş o da, onlar farkına varmadan kardeşini uzaktan gözetlemişti. Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) O'nun sûtannelerini kabûl etmesine (onları emmesine) müsâade etmedik. Bunun üzerine ablası: «-Size, O'nun bakımını nâminıza

üstlenecek, hem de O'na iyi davranacak bir âile göstereyim mi?» dedi.” (el-Kasas, 11-12)

Hız. Musa'nın ablasının teklifini kabûl ettiler:

“Böylelikle Biz O'nu, anasına, gözû aydın olsun, gam çekmesin ve Allâh'ın va'dinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu (bunu) bilmezler.” (el-Kasas, 13)

Mûsâ'nın annesi, Âsiye'nin Mûsâ'yı emzirmesi husûsundaki talebini, kendisinden şüphelenmesinler diye hemen kabûl etmedi. Çünkü bu âyetteki va'din muhakkak gerçekleşeceğini biliyordu: “-Benim Hârûn isminde bir oğlum var! Bu şekilde kabûl ederseniz emzireyim; aksi hâlde emziremem!” dedi. Böylece O'nun, Mûsâ'nın annesi olduğunu anlamadılar. Ve Mûsâ'ya ücret mukâbili süt vermesini emrettiler.

Firavun bebeği, kendi istediği gibi yetiştirebileceğini zannediyordu. Fakat Allah'ın hesabı başkaydı. Nitekim bu hakikat, âyet-i kerîmede “Onlar işin sonunu sezemiyorlardı!” şeklinde ince bir üslûb ile ifâde edilmektedir.

Firavun, 980 bin masum çocuğu öldürtmüştü

Firavun, Hazret-i Mûsâ'yı bulup öldürebilmek maksadıyla rivâyete göre 980.000 mâsumu katletmişti. Cenâb-ı Hak ise Hazret-i Mûsâ'yı baş düşmanı olan Firavun'un sarayında yetiştirecek, O da, bir gün Firavun'u, tahtı ve saltanatıyla birlikte yerle bir edecekti.

Çok muhtemeldir ki aynı mucize şimdilerde tekerrür ediyor.

İsrail tek başına olsa onu mağlup etmek hiç de zor olmaz. Ancak bu Siyonist devletin kuruluşu zaten İngiltere başta olmak üzere Batılı devletlerin projesi idi. Öteden beri İsrail'in bütün zulümlerinin arkasında destekçiler olarak bu devletler var. Dünyanın en acımasız ölüm makinesi olan ABD, İsrail'in arkasında. Dolayısıyla sadece İsrail'i mağlup etmek yetmiyor. Arkasındakileri de mağlup etmek icap ediyor. İsrail'in arkasındaki devletler, aynı zamanda cari uluslararası sistemin de patronları. Yani İsrail'i ve arkasındaki güçleri yendiğiniz vakit mevcut zalim dünya düzenini de yıkmış olacaksınız. İşte Gazze'de devam eden savaşın neden uzun sürdüğünü anlamamız için gereken esas nokta tam da burası.

Gazze zaferiyle zalim dünya düzeni de yıkılacak

Mevcut dünya düzenini savunanlarla bu düzeni yerle bir edip dünyaya yeni ve adaletli bir nizam getirmek isteyenler Gazze üzerinden hesaplaşıyorlar. Mevcut düzeni savunanlar bozguna uğradıklarında Gazze'deki savaş da sona erecektir. Yani hedef sadece İsrail'in yenilmesi değil. Arkasındakilerin de yenilmesidir.

Bazıları Arap ülkelerini veya daha genel manada İslam ülkelerini Gazze konusunda inisiyatif almamakla itham ediyor. Hatta bazı Müslüman ülkelerinin İsrail'i desteklediklerini iddia edenler var. Bunlar doğru değil. Belki de İslam tarihinde bütün Müslüman ülkeler ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir ittifak oluşturdular. Müslümanlarla beraber çok sayıda başka dinden başka kültürden ülkeler de işin içindeler.

“Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?”

Bazıları, insanları, devletleri aşırıp Allah’ı bile suçluyorlar... Birçok insan Gazze’de olanlar için “Allah nerede, yapılan zulmü görmüyor mu?” diye söyleniyor. “Aç bırakılan insanları görmüyor mu? Bombalanan insanları görmüyor mu?” diye feryat ediyor. “O kadar insan şehit oldu neden Allah buna müdahale etmiyor, bu insanları kurtarmıyor?” diyenler var.

Hz. Musa, İsrailoğullarını yanına alıp Kızıldeniz’e vardığında asasını suya vurunca mucize olarak deniz sağa ve sola çekilmiş, Musa ve arkadaşları karşı tarafa ulaştıktan sonra hemen asasıyla denize bir daha vurup denizin kapanmasını istemişti. Bunun üzerine Allah dedi ki: “Denizde açılan yolu olduğu gibi açık bırak” (Duhan suresi 24).

Allah, neden Hz. Musa’ya böyle bir uyarıda bulunmuştu? Çünkü Hz. Musa acele etmişti. Gecikmenin hikmetini kavrayamamıştı. Ancak Allah zaten her şeyi biliyordu. Denizin kavuşması için en uygun zamanı bekletiyordu. Çünkü Firavun ordusunun hepsi daha deniz yatağına girmemişti. Bu yüzden, Firavun ordusunun hepsinin denizde açılan yola girip tamamının helak olmaları için Hz. Musa’ya “bekle” diyordu.

Dünyadaki “Firavunların” bütün kuvvetleri “Kızıl Deniz” yatağına girmek üzere...



“Firavunların” bütün kuvvetleri toplu halde “Kızıl Deniz” yatağına girmek üzere..

Onu bunu suçlamayı bırakıp biz ne yapıyoruz ona bakalım. Devlet, millet, ümmet ve insan olarak elimizden, dilimizden ve gönlümüzden gelenin azamisini yapalım ve sabredelim. Deniz'in yani Cehennem'in "yolu"nu kapatmayalım. Bu konuyu Allah'a bırakalım. Halen düşmanın tarafında olup da suret-i haktan görünüp bu savaşı kenardan seyredenler var. Belki de Allah onları ifşa edip rezil etmek üzere denizde açılan yola girmelerini bekliyor. Tamamı denizin yatağına girdiğinde yani en zayıf yerlerinden yakalandıklarında işte tam da o anda Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini göreceksiniz.

O günlere çok yaklaştık...

STRATEJİK
DÜŞÜNCE
ENSTİTÜSÜ



INSTITUTE OF
STRATEGIC
THINKING

SDE; ortak insani değerler ekseninde, bağımsızlık, hürriyet, adalet, barış kalkınma ve hakkaniyet hedefinde, medeniyet coğrafyasında stratejik konumuna, tarihi reel politik misyonuna doğru emin adımlarla yol alan 'Yeni Türkiye'nin düşünce merkezidir.

3 Mart 2009'da resmi kuruluşu gerçekleştirilen (SDAV) Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı'nın bir kuruluşu olarak faaliyet gösteren SDE; iç ve dış politika bağlamında geleceğin Türkiye'sini şekillendirme yolunda ortak akı, bilimsel çalışmayı, halk iradesi ve egemenliğini esas alan bir sivil düşünce kuruluşudur.

www.sde.org.tr



in



@sdeorg